

De Oecumenelezing behandelt onderwerpen die voor de oecumene van actueel belang zijn. De bezoekers hebben aansluitend tijdens de nieuwjaarsreceptie de gelegenheid elkaar de beste wensen te doen toekomen voor een nieuw jaar.

Vrijdag 13 januari 2017 om 15.00 uur
Geertekerk
Geertekerkhof 23 3511 XC Utrecht

Aanmelden (tot 7 januari) en meer informatie:
e-mail rvk@raadvankerken.nl
telefoon 033 4633844

Kosten € 10,- (studenten gratis)
te voldoen bij de ingang van de kerk.

De Raad van Kerken vraagt vanaf 2017 de achterban om één keer per jaar een collecte te houden tijdens een viering of na afloop van een kerkdienst. Deze inkomsten zijn nodig om tot een sluitende begroting te komen. Wilt u de mogelijkheden aankaarten in uw eigen gemeente of parochie? We zouden dat zeer op prijs stellen. Bijdragen kunnen worden overgemaakt op de stichting Vrienden van de Raad van Kerken, NL09 INGB 0000 559839 o.v.v. collecte.



Raad van Kerken in Nederland

Uitnodiging voor de Oecumenelezing 2017

De Reformatie als uitdaging
voor protestant en rooms-katholiek

Drs. Hendro Munsterman

Reformatie als bron voor oecumenische inspiratie

'Ecclesia semper reformanda' (de kerk moet zich altijd hervormen, vernieuwen), schreef Karl Barth in 1947, in het voetspoor van de 17e eeuwse gereformeerde Nederlandse theoloog Jodocus Van Lodestein en geïnspireerd door de kerkvader Augustinus. Het werd één van de lijfspreuken van het protestantisme. Tegelijkertijd moet men vaststellen dat dit protestantisme soms meer door versplintering gekenmerkt raakte dan door hervorming. Maarten Luther had aanvankelijk niet de opzet om een nieuwe kerk te stichten. Hij wilde de kerk van binnenuit hervormen vanuit een verlangen naar oorspronkelijkheid en een oriëntatie op de Schrift en de vroege Kerk. Paus Franciscus is de eerste paus die de reformatorische spreuk 'ecclesia semper reformanda' in de mond heeft genomen: sinds het begin van zijn pontificaat heeft hij hem meermaals gebruikt en op zijn eigen kerk toegepast.

Drs. Hendro Munsterman zal tijdens de Oecumenelezing enige lijnen trekken bij het uitwerken van het thema 'De Reformatie als uitdaging voor protestant en rooms-katholiek'. Over de Oecumenelezing schreef Hendro Munsterman eerder: 'Tijdens de Oecumenelezing wil ik me graag de vraag stellen welke criteria de Reformatie zelf aandraagt, criteria die niet zelden in de vergetelheid geraakt zijn. En ik wil me als katholiek gelovige ook de vraag stellen in hoeverre het pontificaat van paus Franciscus in de traditie van Luther en de andere reformatoren staat. De Reformatie als voortdurend appel. En de oecumene is de enige juiste mogelijkheid om dat wat Luther terecht wilde, tot een goed einde te brengen'.

Munsterman over **gegrepen kansen**

Het Tweede Vaticaans Concilie heeft (minstens) een deel van de terechte kritiek van Luther en de andere reformatoren ter harte genomen : de plaats van de Schrift in het leven van de Kerk, de deelname van alle gelovigen aan het gezamenlijk priesterschap, een evenwichtigere verhouding tussen bisschoppen en paus, de nadruk op de noodzakelijke en doorgaande vernieuwing van de Kerk, het dienstkarakter van de kerkelijke ambten.

nuchterheid

Te lang is er m.b.t. de Reformatie een te simpele voorstelling van zaken gegeven die alle schuld in de Vaticaanse schoenen schoof en Luther en zijn volgelingen slechts als slachtoffers beschreef. In onze respectievelijke collectieve geheugens bestaan er nog steeds cliché-denkbelden aan zowel lutherse als katholieke zijde die niet altijd aan de werkelijkheid beantwoorden.

Programma

- 14.30 uur** Ontvangst met koffie en thee
- 15.00 uur** Opening door **drs. Dirk Gudde**, voorzitter
- 15.10 uur** Bij het jaar 2017
door **ds. Klaas van der Kamp**, secretaris
- 15.15 uur** Oecumenelezing door **drs. Hendro Munsterman** >
- 15.50 uur** Een eerste reactie
- 16.00 uur** Gesprek met de zaal
- 16.40 uur** Afsluitende liturgie met **dr. Gert Landman** en **Willem Blonk**
- 17.00 uur** Nieuwjaarsreceptie
- 18.00 uur** Einde



Drs. Hendro Munsterman is een rooms-katholiek theoloog, geboren in 1972. Hij doceert dogmatiek en godsdienstwetenschappen aan verschillende instellingen in Frankrijk, waaronder in Lyon en Grenoble. Tevens schrijft hij als journalist en als Vaticaancomentator voor het Nederlands Dagblad en andere internationale media.

Met zijn Franse werkterrein en zijn nauwkeurige oriëntatie op Rome vindt Munsterman aansluiting bij rooms-katholieke ontwikkelingen in diverse Europese landen. Vanwege zijn onderbouwde en constante berichtgeving op sociale media ontving hij vorig jaar de onderscheiding 'katholiek van het jaar', toegekend door het publiek van de website katholiek.nl. Munsterman volgt en waardeert rooms-katholieke accenten in de theologie, zoals de bijzondere plaats die Maria inneemt; dat blijkt uit het feit dat hij lid is van de Société Française d'Etudes Mariales. Hoewel katholiek georiënteerd onderhoudt hij de contacten met het protestantisme en is hij namens de Franse bisschoppenconferentie gedelegeerd voor de dialoog met de evangelische kerken.

Hendro Munsterman heeft veel artikelen geschreven. Onderwerpen die steeds terugkeren zijn de interreligieuze dialoog, de mariologie, de oecumene en het Vaticaan. Eén van zijn boeken, een werk uit 2006, gaat over Maria: 'Marie corédemptrice : débat sur un titre marial controversé'. Hij gaat in dat boek in op de vraag in hoeverre het wijs is Maria als 'medeverlosseres' te definiëren.