



11 oktober 2023

UITNODIGING VOOR STILTE EN INTERRELIGIEUS GEBED

De beelden van terreur en geweld in Israël hebben ons diep geraakt. Dit roept wereldwijd reacties op: politici, burgers en belangengroepen. Alle onschuldigen, ongeacht hun etnische achtergrond die slachtoffer zijn geworden van geweld, zijn in onze gedachten. Voor alle religies geldt: elk mens telt.

Honderden onschuldige mensen zijn omgekomen, duizenden zijn gewond. We leven intens mee met de nabestaanden en bieden hen onze troost, steun en kracht. We spreken de vurige hoop uit dat alle gijzelaars, jonge vrouwen, mannen, ouderen, broers, zussen, vrienden, vriendinnen en kinderen, onmiddellijk worden vrijgelaten. Voor de vele gewonden wensen wij veiligheid om te genezen. Voor allen in Israël die door dit barbaarse geweld zijn getroffen spreken we onze steun uit.

Ook in ons eigen land groeit de discussie over dit leed. Veel mensen in Nederland hebben familie- of vriendschapsbanden met mensen ter plaatse. Velen verkeren in onwetendheid over het lot van hun dierbaren. Ook hen wensen wij kracht en sterkte.

Vrede lijkt verder weg dan ooit en onbereikbaar. Tegelijkertijd voelen wij ons als religieuze leiders verantwoordelijk om het verlangen en de wens naar vrede stem te geven. Wij hebben de overtuiging dat er uiteindelijk geen andere weg dan vrede is. Alle mensen hebben recht op een veilig en menswaardig bestaan. Leaders van de volken hebben de verantwoordelijkheid om met elkaar aan die samenleving te bouwen. Alle goede krachten dienen zich met elkaar te verbinden. We bidden voor Jeruzalem om vrede.

De religieuze leiders van Nederland - waaronder katholieken, protestanten, Joden, moslims, hindoes en boeddhisten - nodigen alle mensen van goede wil uit voor een moment van stilte, interreligieus gebed en meditatie rond de vlam van Vrede. We doen dit samen op woensdag 11 oktober a.s. van 19.00-19.30 uur bij de vredesvlam naast het **Vredespaleis**, Carnegieplein te Den Haag. **Ad van der Helm**, **Hanneke Gelderblom** (OJCM) en **Awraham Soetendorp** zullen spreken.

Awraham Soetendorp, Ad van der Helm, Oliver van Loo



11 oktober 19:00 – 19:30



Vredespaleis

Carnegieplein 2
2517 KJ Den Haag

Mede namens:

Raad van kerken in Nederland

Overlegorgaan Joden, christenen en moslims (OJCM)

Haagse Gemeenschap van Kerken (HGK)

Humanistische Verbond Haaglanden (HV)

Stichting Prinsjesdagviering