

Licht



Diwali is het feest van het licht.
Vaak worden op deze dag overal lampjes ontstoken.
Soms worden ze in fraaie patronen in tuinen en op pleinen neergezet.

Licht is een heel sterk symbool
in zowel de hindoe traditie als in de christelijke traditie.
Het staat tegenover de duisternis van oorlog en geweld,
tegenover het donker van het kwaad dat in onze wereld vaak zo sterk is.

In beide tradities verwijst licht zeker ook naar God...
Bovendien zal licht dat we doorgeven of delen nooit minder worden:
Zo kan één vlam vele andere ontsteken.

Moge dit goddelijke licht ons bemoedigen en vreugde geven

Shubh Diwali