



RAAD VAN KERKEN  
i n n e d e r l a n d

Aan het Moderamen van  
De Nederlandse Gereformeerde Kerken  
t.a.v. Ds. Dinand Krol

[secretariaat@ngk.nl](mailto:secretariaat@ngk.nl)

Amersfoort, 26 april 2023

Geachte ds. Krol,

Op 1 mei a.s. slaat u een nieuwe pagina op in de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Vanaf die datum behoren Gereformeerd vrijgemaakten en Nederlands gereformeerden weer tot hetzelfde kerkgenootschap: de Nederlandse Gereformeerde Kerken.

Graag wil ik U namens de Raad van Kerken in Nederland gelukwensen en feliciteren met deze belangrijke stap. Een vereniging of hereniging van kerken is een bijzonder gebeuren dat tot dankbaarheid stemt. Het komt niet vaak voor dat kerkgenootschappen die kort of lang van elkaar gescheiden zijn geraakt, die breuk te boven komen en als één kerkgenootschap verder gaan. We hebben allemaal, als we even nadenken, last van kerkscheidingen, maar het is o zo moeilijk om de eenheid in het verband van de Kerk te herstellen.

In de Raad van Kerken hebben we het proces naar de vereniging van uw kerken redelijk van nabij kunnen volgen dankzij de vele gesprekken die we in de 3G commissie met elkaar hebben gevoerd. Uw toetreding tot de Raad van Kerken in Nederland als geassocieerd lid maakt onderdeel uit van het hele proces. Binnen onze Raad wordt de aanwezigheid en bijdrage van de Nederlandse Gereformeerde Kerken zeer gewaardeerd.

Graag wens ik de Nederlandse Gereformeerde Kerken een zegenrijke toekomst toe en hoop dat uw verlangen naar de eenheid van de Kerk van onze Heer Jezus Christus mag doorwerken binnen de kring van de Raad van Kerken in Nederland en de lidkerken.

In Christus verbonden,

Met vriendelijke groet,

Geert van Dartel  
voorzitter