

Dit zijn de statements van Roman Sigov, Oleksandra Kovalenko en van de Russische gedelegeerde in de plenaire vergadering van de Wereldraad van Kerken op 7 september 2022, nadat de eerste versie van de publieke verklaring over de oorlog in Oekraïne was gepresenteerd:

Roman Sigov (OCU):

"Dank u, moderator. Roman Sigov, de orthodoxe kerk van Oekraïne. Eén minuut. Zo lang kan een Oekraïner meepraten over de verklaring over de oorlog in Oekraïne. Ik kan niet uitdrukken hoeveel pijn het doet om de verklaring te horen waarin het slachtoffer en de agressor op dezelfde manier worden behandeld. Ik hoop dat de commissie onze schriftelijke opmerkingen over de verklaring zal ontvangen en overwegen. Laten we de stem van Oekraïners horen als we het hebben over de oorlog in Oekraïne! Omdat de Russisch-Orthodoxe Kerk niet alleen deelnam aan het schrijven van dit document, maar ook het grootste aantal vertegenwoordigers heeft in het Centraal Comité en hier in deze Assemblee. Ondertussen steunen de leden van de Russische kerk de oorlog. Twee weken geleden plaatste een Russische bisschop een video van Oekraïense gevangenen en bespote hen. Hij zit hier en stemt over de verklaringen met oranje en blauwe kaarten. Ik heb het over Metropoliet Leonid van Klyn. Ik ken minstens 16 Russische bisschoppen die de oorlog steunen, waaronder patriarch Kirill. Het is onaanvaardbaar. Laten we het onrecht veranderen en de waarheid luid en duidelijk spreken. Dank u!"

Oleksandra Kovalenko (OCU):

"Mijn naam is Oleksandra Kovalenko, ik kom uit de Orthodoxe Kerk van Oekraïne en ik zal in het Engels spreken. Beste broeders en zusters, ik vraag u naar mij te luisteren en de voor de hand liggende waarheid niet te compromitteren omwille van de diplomatie. Noem het maar zoals het is - Russische agressie tegen Oekraïne. Als kerken niet degenen zijn die hun stem verheffen als er geweld en onrecht plaatsvindt, zullen we dan nog steeds 'het zout van de aarde' zijn? Ik doe ook een beroep op de delegatie van de Russisch-Orthodoxe Kerk en vraag hen - als u tegen de oorlog van de Russische Federatie tegen Oekraïne bent, steek dan alstublieft uw blauwe kaart op. Het is heel triest dat u het bloed van Oekraïense mensen vergelijkt met Starbucks en McDonald's. Ik zal mijn badge opsteken omdat ik geen kaart heb om te stemmen. Dit is het. Dank u!"

Archimandriet Philaret Bulekov (ROK):

Bedankt, Eminentie. Ik wilde alleen maar onder de aandacht brengen dat we tijdens de hele Assemblee 1 minuut de tijd hebben om al het mogelijke de schuld te geven om aan al uw verwachtingen te voldoen. Ik weet niet hoe dat mogelijk is. Dit document is niet verspreid. Ik zie dat het beschikbaar is en de leiding heeft dit document, ik niet. Dus ik moet het over het document hebben, ik kan alleen maar naar de tekst luisteren. Ik denk dat dat niet goed is voor het document van zo'n belang*. Over dit document. Het is beter dan ik dacht. Ik dacht dat het document meer gepolitiseerd en agressiever zou zijn. Ik zie dat de Commissie heel hard heeft gewerkt om het document voldoende evenwichtig voor te bereiden. Maar toch is het een van de documenten die ons een voorbeeld geven van een informatieoorlog. Het is een van de documenten die het ene doet oplichten en andere dingen camoufleert. Dit document kan er een worden zoals statements van McDonald's en Starbucks. Van hetzelfde geringe belang. Omdat er geen poging wordt gedaan om echt te kijken wat daar gebeurt en ten minste één resultaat te brengen. Als het belangrijkste doel is om de Russische delegatie de schuld te geven, oké. Maar als je in het hele document kijkt, wordt er met geen woord gerept over andere partijen in dit proces in Oekraïne. Het is als de president van Duitsland die zeer krachtig sprak met zijn pathetische toespraak. Maar wat vergat hij te vertellen? Zijn persoonlijke verantwoordelijkheid voor wat er nu in Oekraïne gebeurt. Hij was het die jaren geleden het document ondertekende, waarmee een vreedzame overgang van de macht van de regering naar de oppositie werd gegarandeerd. Enkele dagen later waste hij zijn handen. Er zijn nog veel meer voorbeelden. Waar roepen Europese kerken uw regering op om al het mogelijke te doen om vrede te brengen? Als er een doel is, moet het de overwinning zijn! Overwinning en alleen door wapens. En kerken houden zich stil. En dan heb je het erover dat je zo snel mogelijk vrede wilt brengen. Iemand de schuld te geven levert niets op. Dit document kan dus slechts een camouflage zijn van een werkelijke situatie door enkele christelijke termen te gebruiken. Maar het heeft alleen zin als we de situatie grondig bekijken. Dank u."

* Gepubliceerd op de website van de Raad van Kerken in Nederland, 9 september 2022 / auteur: Heleen Zorgdrager <https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2022/09/we-hebben-onze-stem-laten-horen-dat-waren-we-verplicht/>