

# Klimaatlied 'Geef de aarde door, in hemelsnaam!'

Tekst: Herman Koetsveld - Melodie: Valerius Gedenckclank 1626

Wij hier bij- een, sa- men ge- ko- men  
men- sen van stem en te- gen- stem  
dat wij van- daag vol mo- gen stro- men  
Geest- kracht er- va- ren en met klem  
ho- ren door- le- ven we- ten van 'nu!  
de aar- de roept ons aan  
een nieu- we weg te gaan.

De schepping kreunt, kraakt in haar voegen  
drager van leven uitgeput  
zo uit balans, voeden wordt zwoegen:  
wie zal het zijn die haar beschut?  
Wassende waters, droogte en vuur,  
de aarde klaagt ons aan  
om zo niet door te gaan.

In hemelsnaam, zorg voor de aarde  
omkeer van alles, iedereen -  
god'lijke roep van grootse waarde  
toekomst bezieling zo bijeen.  
Mensen voor morgen antwoord vandaag  
de aarde kijkt ons aan:  
wil jij ook op gaan staan?