

Zaterdag 20 november 2021, van 10.00
- 16.00 uur, in de Bergkerk, dr. Abraham
Kuyperlaan 2, 3818 JC Amersfoort.

Aanmelden (tot 13 november 2021):
e-mail rvk@raadvankerken.nl
telefoon 033 4633844
www.raadvankerken.nl

Toegang gratis en voor een lunch wordt
gezorgd. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs
gesteld. U kunt uw bijdrage overmaken naar
IBAN NL46 INGB 0000 3221 05
t.n.v. Raad van Kerken in Nederland o.v.v.
'Werkdag Vluchtelingen'.

Zowel de Raad als de Stichting Vrienden zijn
door de belastingdienst aangemerkt als ANBI.

Giften zijn van harte welkom: Stichting
Vrienden van de Raad van Kerken,
NL09 INGB 0000 5598 39



Raad van Kerken in Nederland

**Vluchtelingen zonder recht -
inzet van de kerken**

'Maai het land niet af tot de rand' (Leviticus 19:9)

**Werkdag werkgroep Vluchtelingen
zaterdag 20 november 2021
Bergkerk, Amersfoort**

'Maai het land niet af tot de rand'

"Welke ruimte hebben wij over voor mensen in nood?" Waar is de barmhartige rek in onze systemen? Welke randen en marges kunnen wij veiligstellen voor mensen zonder papieren?

Doel van de dag: de situatie van rechteloze vluchtelingen onder de aandacht te brengen. Wie zijn deze mensen en wat zijn de ervaringen van kerken die hen voor korte of langere tijd opvangen?

Wie zijn rechteloze vluchtelingen?

Rechteloze vluchtelingen zijn afgewezen asielzoekers of asielzoekers waarvan het asielverzoek niet in behandeling is genomen omdat een ander EU-land verantwoordelijk is. Na de afwijzing van het asielverzoek moet de asielzoeker het opvangcentrum verlaten en is hij dakloos en zonder rechten.

Waarom gaan ze niet weg?

Niet altijd zullen afgewezen asielzoekers uit Nederland vertrekken. Daarvoor zijn verschillende redenen. Bijvoorbeeld is de asielzoeker het niet eens met de uitkomst van de asielprocedure, of er zijn nieuwe omstandigheden die niet zijn meegenomen. Asielzoekers zijn het ook vaak niet eens met het besluit dat een ander EU-land voor de afhandeling van het asielverzoek verantwoordelijk is, omdat de asielzoeker daar bijvoorbeeld eerder slechte ervaringen had of familie heeft in Nederland.

Sprekers



Linda Polman is onderzoeksjournaliste. Ze schreef onder meer het boek *De crisiskaravaan* over de internationale humanitaire hulpindustrie. Haar laatste boek, *Niemand wil ze hebben. Europa en haar vluchtelingen*, is een indrukwekkend relaas van tachtig jaar Europees vluchtelingenbeleid, van Evian tot Lesbos. En nog steeds wil niemand ze hebben.



Derk Stegeman is predikant en directeur van Stek Den Haag. Landelijke bekendheid kreeg hij als organisator en woordvoerder van het kerkasiel, dat van oktober 2018 tot eind januari 2019 in buurt-kerkhuis Bethel in Den Haag werd gehouden.

De portretten die in de Bergkerk hangen behoren tot een project van *Domenique Himmelsbach-de Vries*, autonoom kunstenaar en social designer

Programma

10.30 uur **Opening** door Ineke Bakker, voorzitter van de werkgroep Vluchtelingen

10.45 uur **Film** Angels on Diamondstreet, fragment 1

10.50 uur **Sprekers**

- Linda Polman: Europees asielbeleid
- Derk Stegeman: Reflectie op kerkelijke inzet voor vluchtelingen
- Vragen uit de zaal

12.00 uur **Film**, fragment 2

12.10 uur **Praktijkvoorbeeld** opvang

12.20 uur. **Praktijkvoorbeeld** Team KerkBed Amsterdam

Bij Team KerkBed Amsterdam kan aangeklopt worden wanneer men dringend op zoek is naar een slaapplek op een particulier adres. Elske Scholte vertelt erover.

12.30 uur **Pauze** (gelegenheid langs de stands te lopen)

13.30 uur **Workshops**

Rondje in regio's - de deelnemers worden verdeeld in regio's om onderlinge contacten te faciliteren

14.30 uur **Plenaire paneldiscussie** met

- Geeske Hovingh (coördinator Wereldhuis Amsterdam)
- René de Reuver (scriba Generale Synode Protestantse Kerk in Nederland)
- Gerhard Scholte (emeritus predikant Protestantse Kerk en voorzitter/initiatiefnemer van het Gelagkamer Overleg rond ongedocumenteerden in Amsterdam)
- John van Tilborg (directeur INLIA)
- Rikko Voorberg (theoloog, kunstenaar, soms activist als het niet anders kan)

15.30 uur **Afsluiting**

Film, fragment 3 en zending

Stands en boekentafels

'Iedereen onderdak' Utrecht; INLIA (Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers); Inloophuis Stap Verder Amsterdam; LOS (Landelijk Steunpunt Ongedocumenteerden); NOO (Netwerk Opvang Ongedocumenteerden); Commissie Plaisier; Pauluskerk Rotterdam (biedt een vangnet voor de meest kwetsbare mensen in de stad); Linda Polman - boek en kalender; SKIN (koepelorganisatie voor en door internationale kerken en migrantenkerken in Nederland); Stek Den Haag (stichting voor Stad en Kerk); Stichting Gave (interkerkelijke organisatie voor het werk onder vluchtelingen en asielzoekers in Nederland); Team KerkBed Amsterdam; Wereldhuis Amsterdam