

Geert van Dartel

## **“De liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid”**

Onder dit motto vindt over een jaar in het Duitse Karlsruhe de 11<sup>e</sup> algemene vergadering van de Wereldraad van Kerken plaats. Van over de hele wereld komen vertegenwoordigers van kerken bij elkaar. Ik zie uit naar die ontmoeting waarop we zullen terugkijken op de pelgrimage van gerechtigheid en vrede waar deze Walk of Peace in Zwolle mee verbonden is.

Wat is leidend voor de kerken? De machtigen of de kwetsbaren, de rijken of de armen, de groten of de kleinen? Het heeft een symbolische waarde dat wij vandaag hier beginnen bij de Springplank, een basisschool waar ondernemend leren het uitgangspunt is voor het leerproces. De school biedt jullie, kinderen, kansen voor groei en ontwikkeling. Ga daar mee aan de slag. Onze samenleving heeft jullie hard nodig.

Hoewel ons land in economisch opzicht goed rendeert en de Nederlandse bevolking volgens de cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau niet ongelukkig is, botst en schuurt het in onze samenleving steeds meer.

Het motto “De liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid” zal her en der zeker vragen oproepen. Daarom moeten wij als christenen en kerken duidelijk maken waarom wij dat geloven. En niet alleen dat: we moeten het ook zichtbaar maken in onze wijze van leven.

De Walk of Peace die de Raad van Kerken dit jaar voor de zevende keer in samenwerking met PAX organiseert en die tot vóór de Corona-pandemie op zo'n veertig plaatsen in het land werd gehouden, maakt zichtbaar dat er in onze samenleving talrijke plekken zijn waar naar mensen wordt omgezien. De Walk of Peace voert ons naar gebedshuizen en pleisterplaatsen waar mensen op verhaal kunnen komen en een nieuwe start kunnen maken. Die plekken zijn onontbeerlijk voor een goede en vreedzame samenleving. Ten diepste geloven we dat God naar ieder van ons omziet.

In een kleine publicatie “Recht en vrede ontmoeten elkaar”, waarvan we u vandaag graag een exemplaar schenken, vindt u concrete verhalen over de niet-aflatende inzet vanuit kerken in ons land voor mensen die uit de boot vallen. ‘De kerk heeft vandaag de functie van een veldhospitaal’, zei paus Franciscus enkele jaren geleden. In dit boekje wordt duidelijk wat dat inhoudt voor de opvang van vluchtelingen, de zorg voor armen, de zorg voor de schepping en in gebeden om vrede.

Zo meteen gaan we de route lopen die het Vredesplatform Zwolle voor ons heeft uitgezet. We komen op plekken in deze wijk Dieze waar naar de ander wordt omgezien. Dat doet goed, maar hopelijk brengt het u ook op ideeën om in uw eigen woonplaats en situatie plekken te organiseren die laten zien dat iedereen erbij hoort en niemand uitgesloten wordt. Dan wordt deze wandeling een springplank volgens het concept van het ondernemend leren dat ons tot nieuwe inzichten en daden van liefde aanspoort.

Ik wens u een mooie vredeswandeling.