

Gebeden voor Zuid-Soedan

door de kerken in Soedan

Gebed voor vrede in Zuid-Soedan

God, onze Vader van liefde en barmhartigheid,
vandaag herdenken we onze broeders en zusters in Zuid-Soedan.
Alle hoop op een waardig leven in een onafhankelijke nieuwe staat lijkt verdwenen.
Met verdriet brengen we onze pijn voor u,
dat zoveel gruweldaden, haat en geweld
in plaats van vrede en verzoening
het hele land overschaduwden.
Omdat het uw wil is dat alle mensen in harmonie, vrede en eenheid leven
vragen wij u omwille van Zuid-Soedan,
dat de geest vergeving en verzoening
de boze geesten van oorlog en eigenbelang zal verdrijven.
Geef iedereen in posities van macht uw goddelijke wijsheid
om respect, rechtvaardigheid en echte verzoening te bevorderen,
opdat de mensen van Zuid-Soedan zullen genieten van het leven in overvloed.
Verwijder alle obstakels die belemmeren dat uw wil wordt gedaan.

Versterk ons allemaal, de mensen van Zuid-Soedan
en de hele oecumenische familie
om de hoop niet te verliezen
en om uw instrument van vrede worden.
Dat vragen we aan Jezus Christus, onze Heer.
Amen.

Vredesgebed in de geest van Sint Franciscus

Heer, maak mij tot instrument van uw vrede:
laat mij liefde brengen waar haat is,
eenheid waar mensen verdeeld zijn,
vergeving aan mensen die zwak zijn,
laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt,
geloof aan wie twijfelt;
laat mij licht brengen waar het duister is
en vreugde waar mensen bedroefd zijn.

Heer, help mij
niet zozeer om zelf gelukkig te zijn als om anderen gelukkig te maken;
niet zozeer om zelf begrepen te worden als om anderen te begrijpen;
niet zozeer om zelf getroost te worden als om anderen te troosten;
niet zozeer om bemind te worden als om te beminnen;
want als ik geef, zal mij gegeven worden,
als ik vergeef, zal mij vergeven worden,
als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven.
Amen

Gebed voor vrede in Zuid-Soedan

God de Vader van liefde en barmhartigheid,
U hebt ons volk gecreëerd uit elke clan, stam en nationaliteit.
Het is uw wil dat al onze mensen in harmonie, vrede en eenheid leven,
Omdat we allemaal broeders en zusters zijn.
We vragen vergiffenis voor de keren
dat we er niet in slaagden om in vrede samen te leven.
Vergeef onze misstappen
en help ons om ons met elkaar te verzoenen.
Schenk onze leiders uw goddelijke wijsheid
en help ons allemaal om respect, rechtvaardigheid en echte verzoening te bevorderen,
zodat het volk van Zuid-Soedan in eenheid en vrede kan leven.
Dat vragen we aan Jezus Christus, onze Heer.
Amen.

Vertaling Edwin Ruigrok