

Gespreksvragen bij ‘Wij geloven’

Geert van Dartel

Bij de inleiding

- Wat betekent de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel voor uw geloofsleven?
- Helpt deze geloofsbelijdenis om verschillen en/of tegenstellingen tussen orthodoxen, katholieken en protestanten te overwinnen?
- Welke vragen roept deze geloofsbelijdenis bij u op?

Bij ‘God, Almachtige Vader en Schepper’

- Waarop ligt in uw geloofsbeleving het accent als het gaat om de relatie tot Vader, Zoon en Heilige Geest?
- Zijn er momenten waarop uw Gods almacht of nabijheid (troostend, genezend of anderszins) hebt ervaren?
- Wat betekenen verhalen uit de Heilige Schrift in uw geloofsbeleving? Welke verhalen zijn u bijzonder dierbaar?

Bij ‘Jezus Christus, Zoon van God en Verlosser’

- Wie is Jezus voor u? Een bijzonder mens? Profeet? Zoon van God? Verlosser?
- Hoe ziet u de rol van Pilatus en Maria in het verhaal over Jezus?
- De Kerk leeft vanuit het Paasmysterie: Jezus is verrezen. Kunt u dat beamen en wat betekent dit voor u?

Bij ‘De Heilige Geest, Heer en Levendmaker’

- De geloofsbelijdenis spreekt uit dat de Heilige Geest ‘Heer en Levendmaker’ is. Kunt u dat plaatsen en wat betekent dat in uw geloofsleven?
- Hecht u aan de Westerse traditie die leert dat de Heilige Geest voortkomt uit de Vader en de Zoon (filioque)?
- In 1 Kor. 6 lezen we dat de christen door de komst van de Heilige Geest een tempel van de Heilige Geest wordt. Hoe ziet / ervaart u de relatie met God?

Bij ‘De Kerk’

- Hoe is uw ervaring met en beeld van de kerk waar u toe behoort?
- Hoe ziet u de relatie tussen de Drie-ene God en de Kerk?
- Wat betekent het voor u dat de Kerk één, heilig, katholiek en apostolisch is?
- Wat betekent de viering van de Eucharistie in uw geloofsleven?

Bij ‘De laatste dingen’

- Wat verwacht u van de toekomst? Hebt u er vertrouwen in of bent u eerder bezorgd?
- Als christen mogen we deelhebben aan de eschatologische werkelijkheid van God die in Christus is aangebroken. Is dit voor u een wenkend perspectief of juist niet? Waarom?
- ‘Bij de belijdenis ‘Jezus is de Heer’ hoort een concreet leven dat daarbij past’. Wat mogen we vandaag van christenen en van de Kerk hopen en verwachten?