

Steunverklaring religieuze en levensbeschouwelijke leiders voor mondiale Covid-19 aanpak

De mondiale Covid-19 crisis heeft onze samenleving fundamenteel gewijzigd: onze gezondheid, economie en onze vrijheid en veiligheid staan onder druk. Dit vraagt om het aanboren van andere bronnen voor ons samen-leven. Fysieke afstand tussen mensen wordt op nieuwe manieren van sociaal contact her- en overwonnen. Deze crisis zal nog lang haar sporen nalaten. Onze religieuze overtuigingen inspireren mensen in deze moeilijke tijden nieuwe wegen te vinden, afstanden te overbruggen en grenzen te overwinnen.

De crisis treft alle landen in deze wereld. Iedere regering heeft nationaal zijn eigen verantwoordelijkheid genomen om de gezondheid van zijn bevolking, economie en veiligheid te beschermen. Deze crisis houdt echter geen rekening met nationale grenzen, noch met rassen, noch met religie, noch met cultuur. Het is een wereldwijde crisis die de mensheid uitdaagt tot wereldwijde solidariteit. Hoopvolle solidariteit is te zien doordat patiënten over de landsgrenzen in nabijgelegen ziekenhuizen worden opgevangen en verpleegd. Een Europees steunpakket is afgesproken tussen de landen van de Unie. Meer dan ooit beseffen we dat de enige manier om de mensheid een kans te geven op een gezonde en veilige toekomst, een wereldwijde aanpak nodig is, naast onze nationale aanpak. Dat betekent een integrale aanpak.

We kijken over de grenzen van ons continent: onze naaste woont ook in de sloppen van Latijns-Amerika, in de verdroogde gebieden van Afrika en drukbevolkte steden van Azië. De gebrekkige gezondheidssystemen elders bieden niet de veiligheid en gezondheid die we hier hebben opgebouwd. Dat zal ernstige gevolgen hebben voor grote groepen mensen. Die zwakheid raakt echter ook onze eigen samenleving omdat de globale samenleving één geheel is. Dat heeft de huidige Covid-19 crisis duidelijk gemaakt.

Daarom ondersteunen wij, religieuze en levensbeschouwelijke leiders van Nederland, van harte de oproep om 1% van het budget dat beschikbaar is om de Covid-19 crisis het hoofd te bieden, te reserveren voor een mondiale aanpak gericht op lage- en midden inkomenslanden. Wij kunnen ons eigen welzijn niet los zien van de gezondheid, veiligheid en welzijn van de naaste. Wij geloven dat deze oproep ons helpt om een effectieve bijdrage te leveren aan het welzijn, gezondheid en het geluk van alle mensen.

Deze steunverklaring wordt onderschreven door:

Arwaham Soetendorp, voorzitter Jacob Soetendorp Institute for Human Values

Christa Compas, Directeur Humanistisch Verbond

Usha Doekhie, voorzitter Hindoe Raad Nederland

Geert van Dartel (voorzitter) en ds. Christien Crouwel (secretaris) namens de Raad van Kerken in Nederland

In de Raad van Kerken werken samen: Rooms-Katholieke Kerk, Protestantse Kerk in Nederland, Oud-Katholieke Kerk, Algemene Doopsgezinde Sociëteit, Remonstrantse Broederschap, Evangelische Broedergemeente in Nederland, Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers), Syrisch-Orthodoxe Kerk, Leger der Heils, Anglicaanse Kerk, Koptisch Orthodoxe Kerk, Bond van Vrije Evangelische Gemeenten, Orthodoxe Kerk, Nieuw-Apostolische Kerk, Vrijzinnigen Nederland, 2of3bijEEN, Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten, Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten

ds. Rhoinde Mijns-Doth, voorzitter Samen Kerk in Nederland (migrantenkerken en internationale kerken)

Muhsin Koktas, voorzitter Contact Orgaan Moslims en Overheid

Menno ten Brink, Rabbijn van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam

Bikram Lalbahadoersing, voorzitter In Vrijheid Verbonden

Marga Martens, Bahai-gemeenschap Nederland

Michael Ritman, voorzitter Boeddhistische Unie Nederland

Bert Wiegman, voorzitter van het Apostolisch Genootschap