

Pelgrimage: Tweede bijeenkomst

*Verder op pad door het verkennen van de naaste omgeving
Wat voor nieuws is er te ontdekken?*

Deze tweede bijeenkomst is er op gericht om in gesprek te zijn met anderen. Dit kan ten eerste door mensen van een andere groep uit te nodigen (optie 1), of dat kan door zelfstudie door de deelnemers (optie 2).

Artikelen voor onderweg

- “Fear and Joy on the Pilgrimage” by Clare Amos. Ecumenical Review (July 2014) World Council of Churches [available as a PDF at www.oikoumene.org]

Optie 1: mensen uitnodigen van een andere groep

Optie 1 gaat er vanuit dat de deelnemers aan deze pelgrimagebijeenkomsten een andere groep uitnodigen voor hun tweede bijeenkomst. Deze groep kan een groep mensen zijn van een nabij gelegen kerk of een groep van een andere geloofstraditie of religie.

Op weg naar de bijeenkomst

- Eén deelnemer bereidt samen met de initiatiefnemer van deze Pelgrimage-bijeenkomsten de tweede bijeenkomst voor.
- Voor een gastvrij onthaal van de gasten zal er aandacht moeten zijn voor een hapje en drankje.

Inrichting van de ruimte van samenkomst

In verband met de te ontvangen gasten is het aardig dat er een ontvangst-committee is. De stoelen staan opnieuw in een kring. In het midden staat de tafel met daarop de hapjes en de drankjes. Deze hapjes en drankjes worden bij binnenkomst van de aanwezigen gedeeld.

Aankomst deelnemers als pelgrims

Aan het begin van deze tweede bijeenkomst is het van belang dat men kennis maakt met elkaar. Ook zal aan de gasten uitgelegd moeten worden dat de deelnemers aan deze pelgrimage-bijeenkomsten juist geïnteresseerd zijn om verbinding te maken met hun naaste. Dat betekent ook dat men nieuwe mensen wil leren kennen. Het doel daarbij is om te ontdekken of men elkaar herkent in bepaalde onderwerpen of gemeenschappelijke zorg.

Aanvang Pelgrimage van Gerechtigheid & Vrede

- **Een Groet**

We come together conscious of our hopes for our families, our community, and ourselves. We come together conscious of how much there is to learn about each other and the community we share. We come together in the hope of building new connections and strengthening those that already exist. In this, we are somewhat like modern day pilgrims. May we enjoy walking together! (Kristine Greenaway)

Wij komen bewust zijnde van onze hoop voor onze families, onze gemeenschap en onszelf. Wij komen samen vanuit het bewustzijn dat er meer te leren is over onze gemeenschap en de samenleving waarin wij leven. Wij komen samen vanuit de hoop dat men kan bouwen aan nieuwe

verbindingen en dat de verbindingen die al bestaan juist gesterkt kunnen worden. Op deze manier zijn wij op een bepaalde manier moderne pelgrims. Dat we de vreugdevol samen mogen optrekken!

Vrij vertaald door Margarithe Veen

- **Tekst om te lezen**

De Anglicaanse priester R.S. Thomas beschrijft het goede van 'exploration' en reizen als volgt:

"The point of travelling is not to arrive but to return home laden with pollen you shall work up into honey the mind feeds on."

"Het doel van de reis is niet om aan te komen, maar om terug te gaan naar huis, overladen met stuifmeel om deze om te zetten in honing dat uw gedachten voedt."

Vrij vertaald door Margarithe Veen

Stel elkaar de vraag:

1) Hoe sluit deze stelling aan bij onze hoop in onze tijd en voor elkaar vandaag?

Om mee verder te gaan: elkaar leren kennen tijdens de pelgrimage

Om elkaar beter te leren kennen is het van belang dat men een goed gesprek kan hebben met elkaar.

Dat betekent dat er goed gekeken moet worden naar de grootte van de gespreksgroepen.

Stel elkaar de vraag:

2) Waar voelt u zich thuis?

– Dat 'thuis' kan deze gemeenschap zijn, maar het kan ook ergens anders zijn of een plaats uit het verleden.

3) Hoe bent u naar deze plaats toegekomen?

– Bent u te voet gekomen, heeft u de bus genomen? Of anders?

– Ga eens na hoe u vanuit een andere plaats naar deze gemeenschap toe zou kunnen reizen.

Kom weer samen als groep en deel met elkaar wat er is besproken. Dit kan door één aspect uit de afzonderlijke gesprekken uit te lichten.

Om te delen met elkaar: Zien wij onze naasten op een nieuwe manier?

Op weg voor nieuwe mogelijkheden voor transformerende ontmoetingen

Om elkaar beter te leren kennen is het van belang dat de groep of groepen die grootte heeft of hebben voor een goed gesprek met elkaar.

Stel elkaar de vraag:

4) Wat spreekt u aan van wat u gezamenlijk deelt in uw omgeving?

– Waarover maakt u zich zorgen?

5) Welke hoop heeft u voor de zorgen die er zijn?

– Wat kunt u er zelf aan doen?

Kom weer samen als groep. Deel met elkaar de hoop en de zorg die er leeft in de gemeenschappelijke samenleving of gemeenschap.

Stel elkaar de vraag:

- 6) In datgene dat is gedeeld, heeft u daarin iets nieuws ontdekt of iets dat u is opgevallen?
- 7) Wat zijn de zorgen die gezamenlijk worden gedeeld?
 - Is er behoefte om deze zorgen verder te onderzoeken?
- 8) Welke weg zou men kunnen gaan om een weg te vinden in de gedeelde zorgen?
 - Welke bronnen zijn daarvoor? Hierbij kan gedacht worden aan speciale vieringen of gebeden. Ook kan er gedacht worden aan bepaalde acties gestimuleerd door geloofsgemeenschappen of plaatselijke non-profit organisaties.

Vraag de mensen of zij bereid zijn zich verder in te zetten voor de zorgen of ‘wonden’ in hun samenleving, zoals deze zijn besproken in deze bijeenkomst. Het kan zijn dat sommigen op de één of andere manier al betrokken zijn. Zo ja, dan is het behulpzaam hun naam te noteren voor het vervolg.

Afsluiting

Lees met elkaar hardop opnieuw de stelling van R.S. Thomas:

“The point of travelling is not to arrive but to return home laden with pollen you shall work up into honey the mind feeds on.”

“Het doel van de reis is niet om aan te komen, maar om terug te gaan huis, overladen met stuifmeel om deze om te zetten in honing dat uw gedachten voedt.”

Vraag de deelnemers als pelgrims:

- Wat is na deze bijeenkomst voor u het ‘stuifmeel voor de honing’? Welk woord of beeld verwoordt of verbeeldt die gedachte?

Voordat iedereen uiteengaat

- Dank alle aanwezigen.
- Maak een groepsfoto
- Nodig mensen uit om te blijven voor een hapje en een drankje

Optie 2: Zelfstudie naar andere groepen en gemeenschappen

Op weg naar de bijeenkomst

Tijdens de eerste bijeenkomst is aan de deelnemende pelgrims gevraagd voor deze bijeenkomst onbekende hapjes en drankjes mee te nemen.

Zorg ervoor dat alle benodigdheden aanwezig zijn. Ook punaises en plakband, zodat de deelnemers eventueel hun presentaties op papier op een goede manier kunnen presenteren.

Zorg voor een camera.

Inrichting van de ruimte van samenkomst

Zet de stoelen opnieuw in een kring. Zet de tafel in het midden met daarop een kaars, kruis, icoon & Bijbel.

Aankomst deelnemers als pelgrims

Bij binnenkomst is iedereen uitgenodigd om van elkaars hapjes en drankjes te proeven en te delen.

Aanvang Pelgrimage van Gerechtigheid & Vrede

- ***Gebed***

Dear God, as we gather we bring with us our hopes for our families, our community, and ourselves. We come together conscious of how much there is to learn about our community. We are pilgrims in your world. May we be guided to follow you in the way Jesus showed us. Amen. (Kristine Greenaway)

Liefdevolle God, nu wij samenkomen nemen we onze hoop voor onze families, voor onze gemeenschap en voor onszelf mee. Wij zijn samengekomen vanuit het bewustzijn dat er meer te leren is over onze gemeenschap en de samenleving waarin wij leven. Wij zijn immers pelgrims in Uw wereld. Dat we door U geleid mogen worden U te volgens zoals Jezus ons is voorgegaan. Amen.
Vrij vertaald door Margarithe Veen

- ***Eerste Bijbeltekst***

Lees met elkaar Exodus 3: 1-5

Wanneer men ervaart dat hij of zij zich verbonden voelt met iets of met krachten die groter zijn dan zichzelf spreekt men van een 'heilige ruimte' of 'heilige plaats'. Het is die plaats of die ruimte die de mens optilt uit het dagelijks leven of de dagelijkse zorg. Het is die ruimte of die plaats die dierbaar is geworden voor hem of haar en daar zorg voor wil dragen.

Stel elkaar de vraag:

- 1) Welke ruimten of plaatsen zijn heilig voor u?
 - Zijn die plaatsen of ruimten te vinden in de gemeenschap waar u zich bevindt?
- 2) Wat maakt het dat deze ruimte of plaats heilig is voor u?

Dichteres Elizabeth Barrett Browning schreef eens de volgende zinnen over de 'brandende braamstruik':

"Earth's crammed with heaven,
And every common bush afire with God;

But only he who sees takes off his shoes,
The rest sit round it and pluck blackberries.”

“De aarde is vol met hemel
En iedere gemeenschappelijke struik staat in vlam met God;
Alleen zij die het zien, doen hun schoenen uit,
De anderen zitten er omheen en plukken zwarte bessen.”
Vrij vertaald door Margarithe Veen

Stel elkaar de vraag:

- 3) Wat draagt dit gedicht bij aan uw verstaan van de lezing uit Exodus?
– Welke betekenis heeft dit gedicht voor u voor het verstaan van een ‘pelgrimage in een heilige ruimte’?

Om te delen met elkaar

Beelden & Verhalen

Nodig de deelnemende pelgrims uit om hun meegebrachte artikelen, kranten, flyers, posters, informatieboekjes of links met social media te delen met elkaar. Vraag iedere deelnemer kort weer te geven wat hij of zij erover wil vertellen.

Onderzoek wat de beelden en verhalen vertellen. Stel elkaar de vraag:

- 4) Is er een plaats of ruimte bij waarvan u zegt, dat die heilig is voor u? Zo ja, hoe?
5) Welke verhalen roepen vreugde op, welke zorg?
6) Welke beelden of kernwoorden branden het meest in uw ziel na het horen van de verhalen en beelden in uw samenleving?

Zorg dat de antwoorden op deze vraag zes worden genoteerd; of door één iemand uit de groep, of doordat de deelnemers zelf één en ander op een groot vel schrijven.

- ***Tweede Bijbeltekst***

Lees met elkaar Exodus 3: 16-18

Na het lezen van de tekst uit Exodus is er moment van Stilte. Probeer in de stilte te reflecteren op:

- de Bijbeltekst
- de zorgen die leven in de nabije samenleving.
- de vraag: “Zijn er zorgen waardoor u door het geloof wordt opgeroepen om die hardop te benoemen en te delen?”

Om te delen met elkaar

Na de Stilte:

- Nodig de deelnemers uit de zorgen te delen die in de Stilte naar voren kwamen.
- Noteer deze antwoorden of nodig de deelnemers uit dit op het grote vel te schrijven.

N.B.: Zorg dat dit grote vel ook bij de volgende bijeenkomst aanwezig is.

Volgende stappen van de Pelgrimage

Op weg naar de derde bijeenkomst staat de volgende vraag centraal:

- “Welke weg wordt er vanuit het geloof aangereikt om op een goede manier zorg te dragen voor de gedeelde zorgen?”

Vraag mensen ervoor te bidden, erover te mediteren en erop te reflecteren. Vraag mensen in hun Pelgrimage-dagboek datgene te noteren wat zij in deze tweede bijeenkomst hebben geleerd. Denk

daarbij aan de volgende vragen:

a. Wat voor heilige plaatsen en ruimten zijn er in uw gemeenschap? Hierbij kunnen ook de nodige afbeeldingen, tekeningen of krantenartikelen toegevoegd worden.

b. Wat zijn uw zorgen die in deze bijeenkomst aan het licht kwamen?

Vraag de mensen opnieuw de Bijbelteksten uit Exodus te lezen.

Nodig hen uit, tot de groep elkaar weer ziet, het afsluitende gebed te bidden.

Vraag de deelnemers te onderzoeken en te ontdekken waar in de wereld voorbeelden zijn te vinden van mensen, groepen of activiteiten die bezig zijn met dezelfde zorgen als gedeeld in deze tweede bijeenkomst.

Afsluitend gebed

om gezamenlijk te bidden

At all times and in every hour, you are worshiped and glorified in heaven and on earth, Christ our God. Long in patience, great in mercy and compassion, you love the righteous and show mercy to sinners. You call all to salvation through the promise of good things to come. Lord, receive our prayers at the present time. Direct our lives according to your commandments. Sanctify our souls. Purify our bodies. Set our minds aright. Cleanse our thoughts and deliver us from all sorrow, evil, and distress. Surround us with your holy angels that, guarded and guided by their host, we may arrive at the unity of the faith and the understanding of your ineffable glory. For you are blessed to the ages of ages. Amen.

(Daily Prayers for Orthodox Christians: The Synekdemos)

In alle tijden, in ieder uur, bent U het die wordt aanbeden en verheerlijkt, Christus onze Heer. Altijd geduldig, groot in barmhartigheid en medeleven, U die rechtvaardigen liefheeft en barmhartigheid toont aan zondaars. U bent het die allen oproept tot redding door de belofte van alle goede dingen die komen. Heer, ontvang onze gebeden op dit moment. Leid onze wegen volgens Uw geboden. Heilig onze zielen. Reinig onze lichamen. Zet onze gedachten in de goede richting. Houd onze gedachten zuiver en bevrijd ons van al het leed, kwaad en nood. Omring ons met uw heilige engelen zodat, bewaakt en begeleid door hun gastheer, wij kunnen komen tot de eenheid van het geloof en het verstaan van Uw onuitsprekelijke glorie. Gezegend bent U tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Vrij vertaald door Margarithe Veen