

Pelgrimage: Eerste bijeenkomst

Inleiding

*Om te komen tot een Pelgrimage van Gerechtigheid & Vrede
Wat kan het betekenen voor ieder persoonlijk en voor de geloofsgemeenschap?*

Artikelen voor onderweg

Voorafgaande aan de bijeenkomst kunnen de deelnemers zich inlezen. Aanbevolen artikelen zijn:

- Message of the 10th Assembly of the World Council of Churches: Join the Pilgrimage of Justice and Peace [<http://wccpilgrimage.org/pilgrimage-steps/what-is-a-pilgrimage/resources>]
- Celtic prayer and song resource: Carmina Gadelica [<http://www.electricscotland.com/books/pdf/carminagadelicah04carm.pdf>]
- Reflection: "Transformative Spirituality: a spirituality of encounter" [available as a PDF at www.oikoumene.org]
- World Council of Churches news release: Transformative spirituality is a breath of fresh air. <http://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/transformative-spirituality-is-a-breath-of-fire>
- "Reflections on the Pilgrimage of Justice and Peace" by Dagmar Heller. Ecumenical Review (July 2014) World Council of Churches [<http://wccpilgrimage.org/pilgrimage-steps/what-is-a-pilgrimage/resources>]

Op weg naar de bijeenkomst

Wanneer u voor het eerst samenkomt, vraag mensen iets mee te nemen dat voor hen te maken heeft met een pelgrimage. Daarbij kan gedacht worden aan: gebeden, gedichten, liederen, een symbolisch beeld, souvenir, etc.

Vraag iemand om een camera mee te nemen voor een groepsfoto aan het einde van de bijeenkomst.

Inrichting van de ruimte van samenkomst

- Zet de stoelen in de kring. In het midden staat een tafel met daarop een kaars, kruis en Bijbel.
- Zorg voor water om uit te delen aan de aanwezigen.

Aankomst deelnemers als pelgrims

Wanneer de deelnemers samenkomen ontvangen zij eerst een glas water. Bij het aanbieden van dit glas water horen zij dat traditioneel gezien wereldwijd reizigers en pelgrims op deze wijze traditioneel worden verwelkomd.

Aanvang Pelgrimage van Gerechtigheid & Vrede

– **Symbool Pelgrimage**

De deelnemers die een symbool voor een pelgrimage hebben meegenomen, plaatsen dit midden in de kring.

– Gebed

Met elkaar spreekt men een gebed uit. Dit kan bijvoorbeeld het gebed zijn van de 'Carmina Gadelica':

"God is with us in every pass, Jesus is with us on every hill
Spirit is with us on every stream, headland and ridge and lawn;
Each sea and land, each moor and meadow,
Each lying down, each rising up,
In the trough of the waves, on the crest of the billows,
Each step of the journey we take."

God is bij ons, iedere stap,
Jezus met ons, op iedere heuvel,
De Geest met ons op iedere stroom, landtong, top en grasveld;
Op iedere zee en ieder land, ieder moeras en iedere weide,
Iedere keer wanneer wij liggen
en iedere keer wanneer wij opstaan.
In de diepte van de golven en op de toppen ervan,
Iedere stap van onze reis die we gaan.

Vrij vertaald door Margarithe Veen

– Bijbelteksten om te lezen

Lees met elkaar Genesis 12:1-6 & Hebrëen 11:8-12

Stel elkaar de vraag:

- 1) Wat is uw beeld van een pelgrimage?
 - In hoeverre komt dit overeen met de gelezen Bijbelteksten?
 - Waar verschilt uw beeld van de gelezen teksten?
- 2) Op wat voor manier zijn de levens van Abraham en Sarah veranderd of getransformeerd volgens de Bijbeltekst?

Tekst om over na te denken

Wat betekent een pelgrimage in uw leven?

Een pelgrimage wordt getypeerd als een weg van morele en spirituele betekenis die ons geloof kan verstevigen. Tijdens de pelgrimage hebben pelgrims ondervonden dat zij zichzelf op een andere manier zijn gaan zien. Door de eeuwen heen zijn mensen op pelgrimage gegaan om hun spiritualiteit verder te ontwikkelen en te ontdekken. Ook in onze tijd is er een enorme behoefte aan spirituele inzichten en een verlangen naar transformatie bij mensen van welke achtergrond dan ook.

Om te delen met elkaar:

- 3) Indien iemand een pelgrimage heeft gemaakt, vertel erover.
 - Welke betekenis heeft deze pelgrimage gehad en waar heeft het uw leven geraakt?
 - Laat iedereen elkaar vertellen over het symbolische beeld voor een pelgrimage dat door de deelnemers is meegenomen.
- 4) Zijn er momenten of gebeurtenissen die niet meteen als een pelgrimage gezien kunnen worden, maar die wel een andere kijk op het leven hebben gegeven?
- 5) Zou u een woord kunnen noemen dat de betekenis van deze verandering of transformatie weergeeft?

- Misschien zijn het woorden van een psalm, gedicht of lied, misschien een bepaald beeld of symbool?

Deze vragen hebben te maken met de betekenis van wat men noemt een ‘transformatieve spiritualiteit’. Hiermee wordt een moment of gebeurtenis bedoeld waardoor iemands geloof is uitgedaagd en verrijkt is op een plaats waar men het niet had verwacht of in aanwezigheid van mensen die men nog niet eerder had ontmoet.

Rico Palaca Ponce, Instituut van Spiritualiteit in Azië (Filipijnen), beschrijft het als volgt:

“Transformative spirituality is a “life-energy.” It is a breath of fire. It is an ember that sustains the flame of one’s heart. It is restlessness. It is something that calls the person to go beyond oneself, to concern for, and relationships with, the others. [...] people can be so touched by an immense power within themselves. They become committed to a particular cause or a movement towards bringing positive changes in their homes, communities and in the world. This immense power that touches their core being is what we may call ‘transformative spirituality’.”

Stel elkaar de vraag:

- 6) Hoe zou u op dit moment een ‘pelgrimage’ beschrijven, nadat één en ander in de groep is gedeeld naar aanleiding van het citaat van Ponce?
- 7) Wanneer een pelgrimage leidt naar spirituele transformatie geeft dat u hoop of beangstigd het u?
 - Welke hoop geeft het?
 - Welke angsten roept het op?

Op weg voor nieuwe mogelijkheden voor transformerende ontmoetingen ledere dag zijn mensen onderweg, meestal in hun eigen vertrouwde omgeving. Wanneer mensen uit hun vertrouwde omgeving trekken, zullen zij in de nieuwe en ruimere ruimte nieuwe gemeenschappen ontdekken. Daarmee zullen de mensen ontdekken dat ook zij weer deel kunnen hebben aan die nieuwe gemeenschappen waardoor er nieuwe uitdagingen ontstaan.

Stel elkaar de vraag:

- 8) Waar zou u in uw gemeenschap meer van willen weten? Wie wilt u beter leren kennen?
 - Is het mogelijk om vanuit de gegeven antwoorden met elkaar te besluiten een bepaalde groep of plaats te gaan bezoeken?
- 9) Bent u bereid met uw groep een pelgrimage te ondernemen om die plaats te bezoeken?
 - Een alternatief kan zijn dat mensen van een bepaalde groep of gemeenschap in een volgende bijeenkomst worden uitgenodigd. Zo ja, dan moet iemand aangewezen worden om contact te leggen.
- 10) Of gaat uw voorkeur er naar uit om via literatuur en media over een bepaalde plaats of groep mensen te leren?

Afsluitend gebed

Een Keltisch gebed

Tot wij elkaar weerzien

Moge de weg oplichten om je te ontmoeten

Moge de wind in je rug zijn

Moge de warmte van de zon op je gezicht schijnen

en milde regen zacht vallen op de velden.

En totdat wij elkaar weerzien,
Moge God je bewaren in de palmen van zijn hand.

Bij het uiteengaan

- Nodig mensen uit voor de groepsfoto.
- Nodig één iemand van de groep uit om de tweede bijeenkomst te helpen voorbereiden
- Vraag iedereen voor de tweede bijeenkomst een voor hen onbekend drankje of fruit mee te nemen.

Vorbereidingen op weg naar de tweede bijeenkomst

- Nodig de deelnemers uit een 'Pelgrimage-dagboek' bij te houden.
- Nodig de deelnemers uit iedere dag, tot zij elkaar weerzien, de gebeden van de eerste bijeenkomst te bidden.
- Nodig de deelnemers uit Bijbelteksten te herlezen. Vraag hen er opnieuw over te reflecteren ook naar aanleiding van wat zij in het gesprek daarover hebben gehoord.

Opnieuw op de website van de Raad van Kerken geplaatst, januari 2020