

Pelgrimage: Derde bijeenkomst

*Een pelgrimage voorbereiden
Wat zegt het geloof ons?*

Artikelen voor onderweg

- WCC Pilgrimage of Justice and Peace Infographic [http://www.oikoumene.org/en/press-centre/files/Pilgrimage_JusticePeace_web.pdf]
- The Way of a Pilgrim. A classic book from the Russian Orthodox Church. Available in several translations.
- “The Future We Want – Life, not Destruction” (also known as the Message from Mainz) German Ecumenical Assembly 2014
- “A Trinitarian Perspective on a Pilgrimage of Justice and Peace” by Martin Robra. Ecumenical Review (July 2014) World Council of Churches [available as a PDF at www.oikoumene.org]

Op weg naar de bijeenkomst

Zorg ervoor dat er voldoende tijd voor deze derde bijeenkomst is ingepland. Dit om tijd te hebben voor een goede evaluatie van wat men van de tweede bijeenkomst heeft geleerd. Ten tweede om de tijd te hebben om te overleggen of de deelnemers in deze derde bijeenkomst kiezen voor een persoonlijke Pelgrimage van Gerechtigheid & Vrede of voor een Pelgrimage van Gerechtigheid & Vrede in groepsvorm.

Inrichting van de ruimte van samenkomst

Zet de stoelen in de kring. In het midden staat een tafel met een kaars, kruis en Bijbel.

Zorg dat er een geprint exemplaar ligt van het stappenplan van de Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede, zoals ontworpen door de Wereldraad van Kerken.

Hang opnieuw het grote vel papier met de notities uit de vorige bijeenkomst op.

Zorg dat er een camera is.

Aankomst deelnemers als pelgrims

Biedt de deelnemers bij binnenkomst een glas water aan. Dit glas water staat symbool voor de vele tradities in de wereld om op deze manier reizigers en pelgrims te verwelkomen.

Aanvang Pelgrimage van Gerechtigheid & Vrede

Gebed

O God, as we gather in this place,
open our hearts and teach us how
to view our life here on earth
as a pilgrim's path to heaven.
Give us grace to tread it courageously
in the company of your faithful people.
Help us to set our affections
on things above,
not on the passing vanities of this world,

and grant that as we journey on
in the way of holiness
we may bear a good witness to our Lord,
and serve all who need our help
along the way,
for the glory of your name. Amen

(Adaptation of prayer from Hereford Cathedral)

God, wanneer wij samenkomen op deze plaats,
open onze harten en leer ons
hoe ons leven zin te geven hier op aarde
als een pelgrimage naar de hemel.
Geef ons genade om die pelgrimage met moed te gaan
in gezelschap van Uw mensen vol geloof.
Help ons genegenheid
boven alle dingen te plaatsen,
in plaats van de ijdelheid in onze wereld
en geef dat wanneer wij zo op reis zijn
op de weg van heiligheid
Wij goede getuigen zijn van onze Heer,
en allen dienen die onze hulp nodig hebben
gedurende die weg,
ter ere van Uw Naam. Amen.

Vrij vertaald door Margarithe Veen

Bijbelteksten om te lezen

Lees met elkaar Hebrëen 11: 8-16 en Micha 4: 14

In Hebrëen gaat het over de roeping van Abraham en Sara door God om op weg te gaan naar een nieuwe plaats. Het is hun Godsvertrouwen dat maakt dat zij gaan. Het gevolg is dat hun leven door deze roeping wordt getransformeerd, net als die van hun nakomelingen.

In Micha gaat over een stad gebouwd volgens de waarden van God.

Stel elkaar de vraag:

- 1) Wat lieten Abraham en Sara achter?
Wat wisten zij van hun nieuwe plaats waar ze naar toe zouden gaan?
- 2) Indien onze gemeenschap gebouwd zou zijn volgens de stad van Gods waarden, wat zou er anders zijn?

Geroepen om de weg van Jezus te gaan

In de Bijbel is te lezen hoe Jezus reisde door het Heilige Land. Op zijn reis stond hij open om met ieder mens te spreken die hij tegenkwam, wist hij mensen te troosten die te lijden hadden en richtte hij mensen op die werden vertrapt.

De eerste christenen noemden zich 'Volgers van de Weg van Jezus'. Met andere woorden, met name in de context van deze uitnodiging voor een pelgrimage van gerechtigheid & vrede, pelgrims die de voetstappen van Jezus wilden volgen. Ook de christenen in onze tijd zijn geroepen om Jezus' voorbeeld te volgen: om door ons landschap te wandelen als moderne pelgrims. Deze pelgrims hebben op hun tocht zorg voor de mensen in nood en het lef mensen te confronteren met corruptie en misbruik van macht. In de Bijbel is te lezen dat deze weg leidt naar een weg van transformatie; door het aangaan van nieuwe verbindingen met onze naasten en door vernieuwende verbondenheid en engagement met de waarden 'gerechtigheid en vrede'.

Stel elkaar de vraag:

- 3) Wat betekent het voor u om de Weg van Jezus te gaan?
- 4) Kunt u voorbeelden noemen van mensen die volgens u de deze Weg proberen te gaan in uw gemeenschap? Wat is het volgens u dat maakt dat zij in uw ogen die weg gaan, wat ondernemen zij?

Ontdekken wat 'gerechtigheid' en 'vrede' voor geloofsmensen betekent

Het woord 'gerechtigheid' heeft verschillende betekenissen. Het kan verwijzen naar het rechtssysteem of het idee van 'fair play'. In de context van een Pelgrimage van Gerechtigheid & Vrede gaat het om 'sociale gerechtigheid'. Dit vraagt om zorg voor de gevolgen van de inrichting van de samenleving en het economische systeem voor onze naaste en onszelf.

Stel elkaar de vraag:

- 5) Beschrijf een onrechtvaardige situatie in uw gemeenschap. Wanneer deze situatie getransformeerd wordt naar een rechtvaardige situatie, hoe zou dat eruit zien?
- 6) Benoem een situatie in uw gemeenschap die niet vredevol is. Beschrijf ook hoe die situatie eruit zou zijn indien er wel sprake is van vrede.
- 7) Sommigen zeggen dat er geen vrede kan zijn zonder rechtvaardigheid. Anderen zeggen dat er geen rechtvaardigheid kan zijn zonder vrede. Met welke stelling bent u het meest eens wanneer u zojuist één en ander heeft gehoord over uw eigen gemeenschap aangaande gerechtigheid en vrede?

Een pelgrimage van gerechtigheid & vrede in uw gemeenschap

De Wereldraad van Kerken nodigt geloofsgemeenschappen uit ook zelf een Pelgrimage van Gerechtigheid & Vrede te overwegen en deze te ontwikkelen in samenwerking met anderen in de context waarin zij leven.

Stel elkaar de vraag:

- 8) Hoe denkt u dat een Pelgrimage van Gerechtigheid & Vrede ten goede zou kunnen komen voor anderen en daarbij uw eigen geloof kan verrijken?
 - Dit kan zowel gaan om een persoonlijke spirituele ontwikkeling of spiritualiteit-in-actie in pelgrimage van een groep
- 9) Wie zou buiten uw eigen gemeenschap bereid zou zijn om met u een Pelgrimage van Gerechtigheid & Vrede te organiseren?

Terugkijken op de tocht die is gemaakt door gezamenlijk op pelgrimsreis te zijn

De Wereldraad van Kerken heeft een overzicht van 10 stappen gemaakt voor een pelgrimage van gerechtigheid & vrede. Deel dit overzicht en leg dit stappenplan uit. Deze kan behulpzaam zijn voor de voorbereiding van uw eigen pelgrimage.

- Geef de deelnemers tijd om dit stappenplan te bestuderen.
- Nodig hen daarna uit om één van de activiteiten te doen:
 - a) Ga in stilte bidden en mediteren om te onderzoeken tot welke vervolgstappen u zich geroepen voelt met uw geloofsgemeenschap of voor uw persoonlijke geloofsweg. Noteer deze stappen in uw Pelgrimage-dagboek.
 - b) Waar ziet u in uw gemeenschap een dergelijke pelgrimage oplichten en een rol spelen voor uw gemeenschap? Schrijf een woord of zin op of teken er een beeld van.

Volgende stappen

Ideeën om vast te houden voor een blijvend onderzoek naar uw geloof en uw gemeenschap.

Pelgrimage-dagboek: Blijf uw Pelgrimage-dagboek bijhouden. Schrijf daarin uw notities op, maak schetsen of neem foto's die helpen om een pelgrimage te ondersteunen of ontwikkelen.

Reflectie: Zoek een gebed of lied uit vanuit de gevolgde bijeenkomsten en herhaal deze iedere dag.

Lezen: Neem steeds opnieuw de woorden van Psalm 84:6 in gedachten:

“Gelukkig wie bij U hun toevlucht zoeken met in hun hart de wegen naar U.”

Om naar buiten te treden: Bedenk met wie u uit de groep het meest verbonden voelde als pelgrim. Maak met hem of haar een afspraak en bespreek met elkaar over volgende stappen die genomen kunnen worden.

Deel het nieuws: Deel het nieuws op social media met de hashtag #whatisapilgrimage. Vraag de groep toestemming om groepsfoto's te plaatsen.

Afsluitend gebed “Zegen”

Om samen uit te spreken:

Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God
Zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan
En verschijnen aan allen die leven in duisternis
En verkeren in de schaduw van de dood,
Zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van vrede.
Lukas 1: 78-79 (NBV)