

Gebeden bij het thema 'De kerk, een veilige plek'

Gebed

Liefdevolle God,
over wie psalmen zingen als
sterke burcht en veilige schuilplaats
voor ieder mens,
in alles wat wij meemaken;

Als U er zo bent voor mensen, God,
waarom lukt het ons dan zo moeilijk
om veilig bij elkaar te zijn?

Wijs ons de weg uw kerk te zijn,
waar geen angst is voor verhalen
van geweld en pijn,
waar niet wordt weggedoken voor
mensen die geschonden zijn door
seksueel geweld,
waar kwaad niet wordt bedekt
met de mantel der liefde.

Help ons elkaar te vinden
en mee te bouwen aan een plek
van vrede en recht waar
lichaam en ziel op adem kunnen komen.

Amen

Tekst: Janneke Nijboer

Gebed

Eeuwige onze God,
U die ons mensen hebt geschapen
om te leven in vrede en recht
Wij bidden U voor de kinderen, vrouwen en mannen
die door mensen van uw Kerk zijn misbruikt en beschadigd.
Wij bidden U om troost, om kracht, om heling
voor hem en haar die iedere dag leeft met gebrokenheid
soms gekend door anderen,
soms helemaal niet vanuit schaamte en schuld.
Wij bidden U dat Uw kerk de kracht heeft zich te verzetten

tegen hem en haar die anderen geweld aandoen in uw huis
waar vrede wil zijn en recht.

Wij bidden dit in de Naam van Uw Zoon Jezus Christus,
die zelf als klein kind geboren is in deze wereld,
en als kwetsbare mens het lijden en de dood heeft ondergaan.

Amen

Tekst: Margarithe Veen