

Handreiking bij **Geloven voorbij grenzen**

over de kerkelijke betrokkenheid bij vluchtelingen en asielzoekers

De Raad van Kerken in Nederland heeft een brochure uitgebracht over de kerkelijke betrokkenheid bij vluchtelingen en asielzoekers. Hieronder volgen enkele suggesties over hoe je alleen of met een groep(je) met de brochure aan de slag kan. Je kunt uiteraard verschillende onderdelen met elkaar combineren of naar eigen inzicht aanpassen aan je lokale situatie.

1. De brochure gebruiken als zinvolle inspiratie voor jezelf

Lees de brochure zorgvuldig door;

Zet uitroeptekens bij delen waar je het mee eens bent en vraagtekens bij delen waar je vragen bij hebt en verder over wilt nadenken;

Verzamel alle uitroeptekens en vraagtekens en lees die gedeelten nogmaals door;

Probeer voor je zelf samen te vatten wat je het belangrijkste vindt in de brochure: waar word je door geïnspireerd en waar houd je vragen bij of ben je bezorgd over?

Welke theologische reflecties (hoofdstuk 1) spreken je het meeste aan?

Wat vind je van het beeld van de pelgrim-God? Zie je voor jezelf consequenties voor je eigen handelen als het gaat om vluchtelingen (hoofdstuk 2)?

Als je wilt, kun je je gedachten, vragen en zorgen delen met anderen, maar ook aan God voorleggen.

2. De brochure gebruiken met een groep

Je kunt de brochure gebruiken als gespreksonderwerp met de leden van een jongerengroep, diaconie, kerkenraad, raad van kerken, werkgroep vluchtelingen, of welke groep ook.

Je kunt dit in één avond doen, maar er ook een kleine reeks van 2 of 3 avonden van maken.

Een goede manier om alle leden van de groep te leren kennen rond het onderwerp vluchtelingen en migratie is om aan ieder te vragen na te gaan of je in je familie of naaste omgeving mensen kent die daar zelf ervaring mee hebben, bijvoorbeeld uit de tijd van de Watersnoodramp in 1953 of in de Tweede Wereldoorlog; of mensen die uit het oosten van het land naar de Randstad trokken om een betere toekomst voor hun kinderen te zoeken; misschien zijn er ook mensen die bij de opvang van vluchtelingen en asielzoekers betrokken zijn. Alle ervaringen zijn goed om te delen. Daarna kun je per hoofdstuk, dat de deelnemers vooraf gelezen hebben, met elkaar in gesprek gaan. Wat spreekt aan, waar liggen vragen, waar ben je het helemaal niet mee eens?

Tenslotte sluit je af met een korte evaluatieronde.



3. Aan de slag met de tekeningen

Voor wie liever met beelden dan met woorden werkt, bieden de schitterende illustraties van Annemarie van Ulden (bijvoorbeeld die op p. 2, 7, 10, 13, 15 en 31) en de tekening op p. 17 een mooie uitdaging. Maak er een aantal kopieën van en leg die goed zichtbaar op tafel. Vraag deelnemers alleen of in groepjes van twee de meest aansprekende illustratie uit te kiezen. Deel vervolgens in een gesprek waarom ieder de betreffende keuze heeft gemaakt en wat deze zegt over jezelf, je geloof, je zorgen en twijfels, je hoop of boosheid, of wat de illustraties ook maar aan emoties oproepen.



4. Aan tafel met vluchtelingen en asielzoekers

Als je in je omgeving vluchtelingen of asielzoekers kent, is het een goed idee om een gezamenlijke maaltijd te organiseren. Daar is in ons land al veel ervaring mee. Zie bijvoorbeeld www.kerkinactie.nl/deel-je-tafel. Je kunt de deelnemers een of twee gespreksvragen meegeven, bijvoorbeeld over wat hun geloof voor hen betekent.

5. Aan het werk met vluchtelingen en asielzoekers

Het derde hoofdstuk gaat over praktische gevolgen voor de Raad van Kerken, maar je kunt ook nagaan of er ook gevolgen zijn voor je eigen geloofsgemeenschap. Vooral onder punt 3. Betekenis voor de kerkgemeenschap zelf staan ervaringen die voor je lokale gemeenschap inspirerend kunnen zijn. Je kunt – bij voorkeur in samenwerking met andere kerken en geloofsgemeenschappen, met Vluchtelingenwerk of andere organisaties - daarover een avond organiseren, waarin je nagaat wat jullie praktisch voor vluchtelingen kunnen betekenen en wat vluchtelingen Nederlanders kunnen leren.

6. Delen van jullie eigen ervaring van inzet voor en met vluchtelingen en asielzoekers

In de brochure staan verspreid in aparte kadertjes concrete voorbeelden van inzet voor en met vluchtelingen door kerken, kerkelijke en andere organisaties.

Het is mooi als jullie je eigen ervaringen ook zo kort beschrijven - liefst met een foto. De beschrijvingen kunnen naar de Raad van Kerken gemaïld worden (rvk@raadvankerken.nl), zodat ze breder gedeeld kunnen worden en anderen kunnen inspireren.

