

bulletin

1 2009

van
voor
op
na



raad van kerken in nederland

Ussculptuur zoals deze winter zichtbaar in Zwolle. De afbeelding stelt Christus voor als Pantocrator, de Heerser die is opgestaan uit de doden en opvaart ten hemel.



bulletin

1 2009



Nieuwe oecumene in Global Christian Forum	1
Falcke krijgt oecumeneprijs	2
Vasten richting Pasen: veel symboliek onder Kopten	3
Zelfbewuste houding van nieuwe generatie	4
Tijd voor bidden en werken	5
Armoede de baas	6
Netwerkdag met weerman en klimaatactivist	7
Organisme in plaats van organisatie	8
Meningen over oecumene	10
Tel uit je winst	12
Berichten	13
Veranderingen in belastingen	
Project voor vastentijd	
Jaarverslag Raad van Kerken	
Actie 'Maat van de Raad' loopt door	
Agenda	
Internationale verbondenheid	15
Steun aan christenen uit Irak	
Godsdiensten eensgezind over Gaza	
CEC in Lyon	
Column	16

Colofon

Raad van Kerken in Nederland

secretariaat Kon. Wilhelminalaan 5 3818 HN Amersfoort
 telefoon 033 4633844
 alg. secretaris ds. Klaas van der Kamp
 e-mail rvk@raadvankerken.nl
 website www.raadvankerken.nl

Oecumenisch Bulletin

eindredactie Beppie van Laar, Raad van Kerken in Nederland,
 Kon. Wilhelminalaan 5, 3818 HN Amersfoort;
 e-mail: rvk@raadvankerken.nl
 medewerkers Hub Crijns, Trinus Hoekstra, Laurens Hogebrink,
 Klaas van der Kamp, Tom Mikkers, Magdy Ramzy,
 Peter Sleetbos, Floris Visser, Huub Vogelaar
 foto's Dio van Maaren, Klaas van der Kamp, Global
 Christian Forum, Wereldraad van Kerken
 vorm omslag Marijke Kamsma - bliksemzwart.nl

Steun de Raad van Kerken!

Geef een gift aan de Stichting Vrienden van de Raad!

De Raad van Kerken in Nederland zet zich in voor de samenwerking tussen de kerken en voor de betrokkenheid van de kerken in de samenleving. Ons werk neemt steeds toe, maar onze financiën groeien niet mee. U kunt daar iets aan doen. Word een maat van de Raad: banknummer 559839 t.n.v. Stichting Vrienden van de Raad te Amersfoort.

Een vernieuwd gezicht

Als eindredactie van Oecumenisch Bulletin hebben we de opmaak en indeling van dit nummer van ons blad vernieuwd. Door het gebruik van kleuren menen we u als lezer een aantrekkelijk blad te kunnen aanreiken. We hebben goede afspraken kunnen maken met een drukker, zodat we het richtbedrag voor de vrijwillige bijdrage niet hoeven aan te passen. Dit nummer is een proefnummer, maar we gaan ons best doen u drie keer per jaar het vernieuwde Oecumenisch Bulletin te sturen en daarnaast ongeveer twee keer per jaar een themanummer. Mocht u behoefte hebben te reageren, dan kan dat via: rvk@raadvankerken.nl. De eindredactie

