

‘Bid onophoudelijk’

2008 is een bijzonder jaar. Het is precies honderd jaar geleden dat de episcopale priester Paul Wattson in de Verenigde Staten het initiatief nam tot een ‘Octaaf voor de eenheid van de kerk’, een periode van acht dagen van gebed voor de eenheid van de christenen. Precies zestig jaar later, in 1968, werd het materiaal voor de Week van gebed voor de eenheid van de christenen voor het eerst gezamenlijk voorbereid door de Wereldraad van Kerken en de Pauselijke Raad ter bevordering van de eenheid van de christenen. In onze tijd is het een wereldwijde vertrouwde gewoonte geworden dat anglicaanse, protestantse, orthodoxe en katholieke geloofsgemeenschappen samenwerken bij de voorbereiding en viering van de gebedsweek. Dit feit alleen al is een bewijs dat het gebed voor de eenheid niet tevergeefs is.

Dat wordt nog duidelijker als beseft wordt dat de samenwerking tussen christenen nog altijd groeit. In 2008 zullen de gebedsweken van de Raad van Kerken in Nederland en van de Evangelische Alliantie voor het eerst in dezelfde periode gehouden worden: 20 - 27 januari. Daarmee kan een einde komen aan het voor velen pijnlijke gegeven dat er op veel plaatsen in ons land twee gebedsweken vlak na elkaar gehouden werden.

Het materiaal voor de Week van gebed komt dit jaar uit de Verenigde Staten, de bakermat van de oecumenische gebedsweek. Het werd voorbereid door een oecumenisch samengestelde groep christenen, die bijeenkwam in Graymoor, de plaats waar Paul Wattson een eeuw geleden de gebedsweek lanceerde. Het thema is heel toepasselijk ‘Bid onophoudelijk’. Deze tekst uit 1 Tess. 5:17 benadrukt de wezenlijke rol van het gebed in het leven van de christelijke gemeenschap.

Het is goed te beseffen dat die christelijke gemeenschap wereldwijd is. Dat er inderdaad letterlijk ‘zonder ophouden’ gebeden wordt op onze planeet. Zoals Gezang 393 vers 2 uit het Liedboek voor de kerken zo prachtig zegt:

“Die dan, als onze beden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen,
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.”

Zo klinken ook de gebeden onophoudelijk in de christengemeenschap wereldwijd, juist ook in de Week van gebed voor de eenheid.

Nu is het wel zo dat kerken niet alle hetzelfde beeld hebben van de zichtbare eenheid waarvoor gebeden wordt. Ook is de eenheid nog (lang) niet volledig. Er is nog een lange weg te gaan. Dat maakt dat het gebed voor de eenheid bepaald niet vrijblijvend is, maar alle christenen oproept werkelijk te zoeken naar de eenheid die God verlangt.

Ik hoop dat dit materiaal voor de Week van gebed voor de eenheid en de groeiende samenwerking met de Evangelische Alliantie christenen overal in ons land zullen inspireren om te blijven bidden voor de eenheid.

Drs. Henk van Hout, voorzitter Raad van Kerken in Nederland

In dit boekje vindt u een orde van dienst voor een oecumenische viering en suggesties voor meditaties en gebeden voor de acht dagen van de Week van gebed voor de eenheid van de christenen 2008. Het materiaal mag aangepast worden aan plaatselijke gewoonten en tradities. Ook ten aanzien van de data is flexibiliteit mogelijk. Lokale raden van kerken, gemeenten en parochies die de gebruikelijke data (18 t/m 25 januari) willen aanhouden, zijn daarin geheel vrij. Meer informatie is te vinden op www.raadvankerken.nl.

ORDE VAN DIENST VOOR EEN OECUMENISCHE VIERING

Thema: 'Bid onophoudelijk'

(1 Tessalonicenzen 5:17)

Uitleg van de betekenis van het kaarsenritueel tijdens de viering

Als een wachter die uitzielt naar de wederkomst van Christus, houdt iedere deelnemer aan deze viering een brandende kaars vast. De kaars is teken van de wil om zonder ophouden te bidden voor de eenheid onder christenen, vol hoop en in het licht van ons Paasgeloof.

Zo onderstrepen we ons verlangen en onze bereidheid om de komst van de Heer te verhaasten – een hoofdthema van de brief aan de Tessalonicenzen – en te bidden en te werken voor de eenheid.

Het symbool van het licht herinnert ons aan de viering van Pasen: Christus, ons Paaslam, aanwezig in ons midden en onder ons werkend door het uitstorten van de Heilige Geest – Hij is het morgenlicht, de dageraad die over de wereld aanbreekt, een wereld die van nu af aan is geroepen om de schaduwen van zonde, verdeeldheid en haat te verdrijven.

v = voorganger; a = allen; s = stem

LvdK = Liedboek voor de kerken; GvL=Gezangen voor Liturgie

I Dienst van de voorbereiding

Woord van welkom

Intochtslied

v In verbondenheid met elkaar
roepen wij de Heilige Geest aan,
die onze harten verlicht,
die onze levensadem is
en die de kracht van de Vader openbaar maakt
in de dood en de opstanding van Jezus.

Dat de Geest vandaag voortgaat
met verzoening en verbondenheid,
zoals het begonnen is bij de apostelen.
Herkennen we niet het werk van de Geest in elke stap
die dichter leidt naar een liefdevolle gemeenschap,
naar verzoening en gerechtigheid,
zoals in de oecumenische beweging
en in de Week van gebed voor de eenheid van de christenen
in de laatste honderd jaar?

*Iemand uit de gemeenschap leidt kort deze viering in. De Week van
gebed voor de eenheid bestaat dit jaar honderd jaar. De eerste
viering werd in 1908 door Paul Wattson in de Verenigde Staten
gehouden.*

Lied

Liedsuggesties: zie het slot van deze orde

- v** Wij zijn bijeen in de naam van de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest.
Laten wij God welkom heten in onze harten
zoals God ons welkom heet in zijn hart
door Jezus Christus, onze Heer.
- a** Amen.
- v** Laten wij de Vader vragen de gaven
van de Heilige Geest te zenden:
dat onze harten zich openen voor zijn aanwezigheid,
dat Hij aanwezig is in onze gebeden
en ons tot verbondenheid met elkaar leidt.
De eenheid van de kerk is het werk van de Heilige Geest.
Laten wij bidden dat de Heilige Geest neerdaalt
op ieder van ons,
dat zij de Kerk van God zegent met haar genade
en ons verenigt in Christus.

- v** Kom, Heilige Geest!
a Vul onze harten met genade!
v Kom, Heilige Geest!
a Bevrijd ons van twijfel en wantrouwen!
v Kom, Heilige Geest!
a Geef ons geloof om verder te gaan!
v Kom, Heilige Geest!
a Verzacht onze harten van steen!
v Kom, Heilige Geest!
a Breng onze wereld gerechtigheid!
v Kom, Heilige Geest!
a Doe ons beseffen dat we broeders en zusters zijn!
v Kom, Heilige Geest!
a Doorbreek de muren die tussen ons in staan!
v Kom, Heilige Geest!
a Geef ons uw gaven om met elkaar te delen!
v Kom, Heilige Geest
a Wees onze voorspraak, Geest van de Vader, en bid voor ons!
v Kom, Heilige Geest!
a Verenig alle christenen in Christus onze Heer.

Lied

Veni Creator Spiritus of Veni Sancte Spiritus
(Taizébundel of LvdK 237/GvL 483; LvdK 238-239)

- v** Dat er een nieuw en voortdurend Pinksteren zal zijn.
Dat onze kerken zich verplichten te bidden
voor volledige eenheid van alle christenen.
Dat onze gebeden toegevoegd worden
aan de eeuw van gebed "dat allen één zijn".
We bidden dit door Jezus Christus, onze Heer,
die leeft en regeert met de Vader en de Heilige Geest,
één God, in de eeuwen der eeuwen.
a Amen.

II Dienst van het Woord

Lezing

Jesaja 55:6-9

Zoek de Heer nu hij zich laat vinden

Psalmlezing

Psalm 34 (gezongen of gesproken ...)

De Heer hoort de kreten van de armen

Epistellezing

1 Tessalonicenzen 5:(12a)13b-18

Bid zonder ophouden

Lied

Alleluja

Evangelielezing

Johannes 17:6-21

... opdat zij allen één zijn

Verkondiging

Stilte

III Dienst van de gebeden

Dankzegging

Voor de gaven ontvangen binnen de oecumenische beweging danken we en voor het geloof van de christenen die bidden voor de eenheid in Christus.

Afhankelijk van de plaatselijke situatie kan dieper ingegaan worden op de vruchten van de samenwerking en van het gebed om eenheid, plaatselijk en op wereldniveau.

Deze lofprijzing kan na elke dankzegging herhaald worden:

- a** Waarlijk onze God is groot;
onze harten zijn vervuld van verwondering.

- v** Wij danken U voor Jezus uw knecht,
wiens naam bekend is onder de veelheid van de volken.
- a** Waarlijk onze God is groot; ...
- s1** Wij danken U voor Christus, uw gezant,
die uw verstrooide kinderen bijeenbrengt.
- s2** Wij danken U voor uw Heilige Geest;
zij verenigt ons en brengt ons eenheid in het geloof.
- s1** Wij danken U voor allen die pioniers waren in het zoeken naar
christelijke eenheid, zoals priester Paul Wattson en abt Paul
Couturier en allen van wie wij de namen niet kennen – gelovige
leken, monniken en nonnen, allen dienaren van U, die aan uw
roep om eenheid gehoor hebben gegeven.
- s2** Wij danken U voor de overvloedige vruchten van dit
onophoudelijke gebed om eenheid in Christus, een gebed dat
klinkt in alle continenten.
- s1** Gedurende een hele eeuw heeft U dit voortdurende gebed
verhoord, dat zoveel tot stand heeft gebracht.
- s2** Laat uw Geest ons bemoedigen en ons gebed doen toenemen.
Dat wij allen gedenken die ons zijn voorgedaan in gebed voor
een oecumenische beweging, in hun liefde voor het evangelie
en voor de kerk.
(hierna geen lofprijzing maar afsluitende bede)
- v** Nu keren wij ons tot U, God; wij prijzen U met allen die door uw
Woord zijn geroepen en verlicht, en bidden dat uw Heilige
Geest ons in beweging zet naar elkaar toe, in één doop en één
geloof, als één gemeenschap die uw Heilige Naam prijst.
Amen.

Danklied

bijvoorbeeld Psalm 33, 34 of 36

Voorbeden

- v** Laat ons de Vader aanroepen door de Zoon
en in de Heilige Geest,
voor de noden van de kerken, de wereld en onszelf.
We bidden zonder ophouden voor de eenheid
van alle christenen.
- a** Heer, wees ons genadig en hoor ons!
-
- v** Bidden wij zonder ophouden voor de leiders van onze kerken
en geloofsgemeenschappen,
dat zij volharden in de taak de christelijke eenheid na te jagen.
- a** Heer, wees ons genadig en hoor ons!
-
- v** Bidden wij voor alle gedoopten, dat zij het gebed
“...dat zij allen één zijn, opdat de wereld mag geloven”
altijd op de lippen zullen hebben.
- a** Heer, wees ons genadig en hoor ons!
- v** Voor de kerken en geloofsgemeenschappen
waar verdeeldheid op de loer ligt,
dat zij hun eenheid mogen behouden.
- a** Heer, wees ons genadig en hoor ons!
-
- v** Voor de bestuurders van de kerken overal ter wereld,
nationaal en plaatselijk,
dat het werk dat zij samen volbrengen
getuigt van het evangelie in de wereld.
- a** Heer, wees ons genadig en hoor ons!
-
- v** Voor alle oecumenische dialogen
tussen kerken en geloofsgemeenschappen,
dat alles wat ons scheidt overwonnen wordt
door wijsheid, liefde en waarheid.
- a** Heer, wees ons genadig en hoor ons!
-
- v** Dat alle christenen getuigen van het evangelie,
zich afkeren van alles wat kapot maakt
en gerechtigheid, vrede en solidariteit omarmen.
- a** Heer, wees ons genadig en hoor ons!

v We bidden dat de Eeuwige ons voortdurende gebed zal horen en beantwoorden door Christus, onze Heer.

a Amen.

Vredegroet

v De vrede van Christus zij altijd met u.

a Vrede ook met u.

v Wenst elkaar de vrede.

De aanwezigen brengen elkaar de vredegroet

Gaven worden ingezameld

Kaarsen worden aangestoken

Vanaf de voorste rij verspreidt het licht zich door de kerk, totdat iedereen een brandend kaarsje vasthoudt.

Enkele lichtliederen uit Taizé kunnen hierbij gezongen worden:

Bij God ben ik geborgen

Als alles duister is

Heel het duister is vol van luister

Christe, Lux mundi

De noche iremos

When the light becomes dark

Innerlijk licht, o Jezus Messias

(of: Jezus, U bent het licht in ons leven)

Geloofsbelijdenis

allen zeggen (naar Kolossenzen 1:12-20):

Met blijdschap danken wij de Vader:

wij delen in de erfenis van de heiligen in het licht.

Gered heeft Hij ons uit de macht van de duisternis

en gebracht in het rijk van zijn geliefde Zoon;

in hem is onze verlossing verzekerd,

ja, zijn onze zonden vergeven.

Hij is het beeld van de onzichtbare God,
eerstgeborene van heel de schepping:
in hem is alles geschapen,
alles in de hemel en alles op aarde,
het zichtbare en het onzichtbare,
vorsten en heersers, machten en krachten,
alles is door hem en voor hem geschapen.

Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem.
Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk.
Oorsprong is hij,
eerstgeborene van de doden,
om in alles de eerste te zijn:
want in hem heeft heel de volheid willen wonen
en alles met zich willen verzoenen door hem,
door zijn kruisdood te maken tot de grondslag van vrede
voor alles en allen, in de hemel en op aarde.

*(of een ander credo, bijvoorbeeld de Apostolische
Geloofsbelijdenis of de geloofsbelijdenis van Nicea)*

Onze Vader

*Voor het bidden van het Onze Vader wordt zo mogelijk een
kring gevormd, of meer kringen om elkaar heen, afhankelijk van
het kerkgebouw.*

*Het oecumenisch Onze Vader kan worden gezegd of
gezongen; ook kan de versie uit de NBV worden gezongen op
één van de melodieën uit 'Onze Vader gezongen', een
publicatie op initiatief van de Raad van Kerken, uitgegeven door
KBS en NBG.*

- v** Laten we onze gedachten, harten en stemmen verenigen
met alle christenen in de hele wereld,
als we samen de woorden bidden die Jezus ons gaf:
- a** Onze Vader ...

Afspraak om ons voor de oecumene in te zetten

Allen hebben de brandende kaars nog in de hand en zeggen:

- a** Heer, wij hebben U verheerlijkt om de genade die U ons in de oecumenische beweging hebt gegeven.
Geroepen worden om U te dienen
in de zoektocht naar christelijke eenheid is een vreugde;
daarin herkennen wij het werk van de Heilige Geest
en de wonderlijke verscheidenheid van gaven en talenten,
die de Geest schenkt om met elkaar te delen.
Wij beloven door te gaan
met het voortdurende gebed om eenheid onder de christenen
en met concrete daden van verzoening,
om toe te werken naar de volmaakte eenheid
in uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Zegen

- v** Laten wij van hier gaan,
met blijdschap dat we hier samen gevierd hebben,
met de oproep in onze oren om zonder ophouden te bidden
en vol verwachting uit te zien naar de grote dag
dat wij allen volmaakt één zullen zijn in Christus.
- v** Onze Heer Jezus Christus zij met u.
- a** En met uw geest.
- v** (of voorgangers samen):
De Levende zegene en behoede u.
De Levende doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.
De Levende verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
- a** Amen.
- v** Laten we gaan in vrede, aldoor biddend
en ons verheugend in de hoop,
en nooit ophoudend God te danken.
- a** Wij danken God.

Tijdens het verlaten van de kerk heeft iedereen de kaars zoveel mogelijk nog branden.

De voorgangers van de plaatselijke gemeenschappen, pastores, lezers en anderen die een taak in de viering hadden, gaan in optocht de kerk uit, met brandende kaarsen.

Intussen kan een lied worden gezongen, dat bidt om eenheid onder de christenen. Bijvoorbeeld:

De ware Kerk des Heren (Gezang 303, LvdK)

In Christus is noch west noch oost (Tussentijds 209)

Samen op de aarde (Tussentijds 210)

God, schenk ons de kracht (Tussentijds 211)

Te doen gerechtigheid (Tussentijds 212/GvL 635)

Groot is de wereld (Tussentijds 213)

DE ACHT DAGEN

MEDITATIES EN GEBEDEN

Eerste dag **Zonder ophouden**

Bid onophoudelijk (1 Tessalonicenzen 5:17)

Jesaja 55:6-9

Zoek de Eeuwige nu hij zich laat vinden

Psalm 34

Ik zocht de Eeuwige en hij gaf antwoord

1 Tessalonicenzen 5:(12a)13b-18

Bid onophoudelijk

Lucas 18:1-8

Altijd bidden en niet opgeven

Blijven bidden en zoeken naar de Eeuwige, want dan zullen we Hem vinden (1Tess. 5). Zelfs tijdens de ballingschap is God nabij (Jes. 55). Wanneer we in nood zijn, zal ons gebed beantwoord worden (Psalm 34).

Ook de gelijkenis van de weduwe en de onrechtvaardige rechter (Lucas 18) herinnert ons eraan dat we moeten blijven bidden en de moed niet verliezen, omdat ons gebed altijd beantwoord wordt. Als christenen roepen we elkaar op om te blijven bidden, dat allen één mogen worden, opdat de wereld zal geloven. Ooit zal ons gebed beantwoord worden.

Eenheid is een gave van God aan de kerk. Honderd jaar gebedsweken hebben al veel vruchten opgeleverd, maar er is ook nog veel dat christenen en hun kerken scheidt.

Om de moed niet te verliezen, moeten we vastberaden blijven bidden.

Gebed

God van eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest,
wij bidden onophoudelijk dat we één mogen worden.

Vader, hoor ons als wij U zoeken.

Christus, breng ons tot eenheid zoals U dat van ons verlangt.

Geest, laat ons de moed niet verliezen.

Amen.

Dank God onder alle omstandigheden (1 Tess. 5:18)

1 Koningen 18:20-40

De Eeuwige is God

Psalm 23

De Eeuwige is mijn herder

1 Tessalonicenzen 5:(12a)13b-18

Dank God onder alle omstandigheden

Johannes 11:17-44

Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord

Bidden is ook vertrouwen op Gods betrouwbaar woord.

Elia stelt een zwijgende Baäl tegenover de God van Israël die wel antwoordt (1 Kon.).

God leidt en blijft mensen nabij, ook als het tegenzit (Psalm 23).

Soms hebben mensen het gevoel dat God verborgen is. Maar God is niet afwezig. Laten we God daarom onder alle omstandigheden proberen te danken (1 Tess. 5).

Met de opstanding van Lazarus verbreekt Christus de banden van de dood, vooruitlopend op de nieuwe schepping (Joh. 11).

Christelijke gemeenschappen die van elkaar gescheiden zijn geweest, ontdekken hun eenheid in Christus als deel van één kerk.

Gods koninkrijk begint met verzoening en groeiende eenheid.

Gebed

God van de hele schepping, hoor uw kinderen als we bidden.

Help ons te blijven geloven en vertrouwen op U.

Leer ons onder alle omstandigheden te danken

en op uw barmhartigheid te rekenen.

Geef ons waarheid en wijsheid dat uw kerk tot nieuw leven zal komen door onze eenheid.

U alleen bent onze hoop.

Amen.

*Wijs ieder die zijn dagelijks werk verwaarloost terecht,
geef de moedelozen hoop (1 Tess. 5:14)*

Jona 3:1-10

Het berouw van Ninevé

Psalm 51:8-15

Schep een zuiver hart in mij

1 Tessalonicenzen 5:(12a)13b-18

Geef de moedelozen hoop

Marcus 11:15-17

Een huis van gebed

Als iemand onenigheid veroorzaakt, moet hij daarop aangesproken worden; als iemand bang is voor de gevolgen van een moeizame verzoening, moet hij bemoedigd worden (1 Tess. 5). Scheiding tussen christenen blijft ook bestaan door gebrek aan inzet voor een oecumenische dialoog of zelfs de onwil om te bidden voor eenheid. God zendt Jona naar Ninevé en de hele stad heeft berouw. Zo zouden ook wij moeten luisteren en berouw moeten hebben. Er zijn immers voldoende profeten geweest die tot eenheid opriepen en wezen op de noodzaak van verzoening.

Wij moeten ook maar eens een grote schoonmaak houden en alles opruimen wat ons verhindert een huis van gebed te zijn, een plaats waar mensen zich inzetten voor eenheid van alle mensen.

(Marcus 11).

Gebed

God, U zoekt waarheid diep in ons:

in het geheim van onze harten leert U ons wijsheid kennen.

Leer ons elkaar te bemoedigen op de weg naar eenheid.

Toon ons de ommekeer die nodig is voor verzoening.

Geef ons elk een nieuw, echt oecumenisch hart.

Dat bidden wij U.

Amen.

*Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt
en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder
ander (1 Tess. 5:15)*

Exodus 3:1-12

God hoort de jammerklachten van de Israëlieten

Psalm 146

De Eeuwige doet recht ... aan de verdrukten

1 Tessalonicenzen 5:(12a)13b-18

Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt.

Matteüs 5:38-42

Verzet je niet tegen wie kwaad doet

God is een God van gerechtigheid (Psalm 146). Wij moeten geen kwaad met kwaad vergelden, maar altijd streven naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander (1 Tess. 5).

In de Verenigde Staten werd de slavernij ruim een eeuw geleden afgeschaft en uiteindelijk werden gelijke rechten voor iedereen opgenomen in de grondwet, vooral door toedoen van de Afro-Amerikaanse kerken en hun oecumenische partners, en met name door de geweldloze inzet van mensen als ds. Martin Luther King jr. (Mat. 5). Zijn verjaardag is in de Verenigde Staten een nationale feestdag, die net voor of in de Week van gebed voor de eenheid van de christenen valt.

God hoort nog steeds de jammerklachten van de verdrukten (Ex. 3). Alleen als ook wij reageren op de jammerklachten, kunnen we samen op weg gaan naar eenheid.

Gebed

Eeuwige, U hebt mensen geschapen,
mannelijk en vrouwelijk, naar uw beeld en gelijkenis.
Mogen wij één van hart blijven bidden
dat de hongerigen in onze wereld te eten krijgen,
dat de verdrukten zullen worden bevrijd,
dat ieder mens met waardigheid behandeld wordt.
Laat ons uw werktuigen zijn om dit verlangen waar te maken.
Dit vragen wij U in de naam van onze Heer, Jezus Christus.
Amen.

Wij sporen u aan met iedereen geduld te hebben (1 Tess. 5:14)

Exodus 17:1-4

Waarom?

Psalm 1

Op tijd draagt de rechtvaardige vrucht

1 Tessalonicenzen 5:(12a)13b-18

Heb met iedereen geduld

Lucas 18:9-14

Een nederig gebed

De scheidingsmuren tussen de christenen mogen ons niet onverschillig blijven. Terecht wachten wij vol ongeduld op verzoening. We moeten ons echter realiseren dat oecumenische ontwikkelingen niet overal in hetzelfde tempo gaan.

We kunnen gemakkelijk de arrogantie hebben van de farizeeër die bad: "Ik ben niet zoals de anderen." Soms vinden we dat anderen of wijzelf te traag gaan of juist te hard lopen. Een oproep tot geduld met elkaar is dan niet overbodig.

Soms tonen we ons ongeduld tegenover God. "Waarom moeten we die vreselijke zinloze reis maken door de woestijn", vroegen de Israëlieten. Laten we vertrouwen dat God ons gebed verhoort op zijn eigen wijze en op zijn eigen tijd. Hij scheidt nieuwe wegen om mensen samen te brengen.

Gebed

Heer, maak ons tot uw leerlingen,
aandachtig voor uw Woord, dag en nacht.
Wij zijn op weg naar eenheid.
Geef ons hoop op vruchten op de juiste tijd.
Wanneer vooroordeel en wantrouwen
de overhand dreigen te krijgen,
bidden wij om eenvoud en geduld,
die nodig zijn voor verzoening.
Amen.

Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk (1 Tess. 5:16-17)

2 Samuël 7:18-29

David's gebed van lof en jubel

Psalm 86

Neig uw oor, o Heer

1 Tessalonicenzen 5:(12a)13b-18

Wees altijd verheugd

Lucas 10:1-24

Zending van 72 leerlingen

Als mensen bidden, zoeken zij dikwijls naar de wil van God, om hun eigen wil daarop af te stemmen en deel te worden van zijn beweging naar eenheid en vrede. Daartoe hebben zij de Heilige Geest nodig.

Meer arbeiders zijn nodig voor de oogst. Voor de toekomst van de oecumene is het van groot belang dat meer jonge mensen worden aangetrokken om te delen in de vreugde van het gebed en het participeren in Gods werk.

David vroeg zich bij de opdracht tot de bouw van de tempel af, of God wel onder de mensen kon wonen op deze aarde en hij besloot: "Moge het koningshuis van uw dienaar voor altijd door U gezegend zijn."

In de zending van de 72 wil Jezus dat zijn vrede en de nabijheid van het Koninkrijk Gods worden bekendgemaakt door zijn leerlingen van toen en later. Die boodschap mag nooit ophouden te klinken. Het is Gods wil dat zijn volk één is. We mogen vertrouwen dat die eenheid naderbij komt als wij ons ervoor inzetten. Laat dat een reden tot vreugde zijn.

Gebed

Heer God, Ene en Eeuwige,
geef ons harten die branden
van verlangen naar en hoop op eenheid;
dat wij nooit ophouden om ons in te zetten
voor uw goede boodschap.
Dit vragen wij door Jezus Christus onze Heer.
Amen.

.... op te komen voor de zwakken. (1 Tess.5:14)

1 Samuël 1:9-20

Hanna bidt om een zoon

Psalm 86

Luister naar mijn smeken.

1 Tessalonicenzen 5:(12a)13b-18

Wij sporen u aan de zwakken te steunen.

Lucas 11:5-13

... vraag en er zal je gegeven worden.

Op de gegeven tijd werd het gebed van Hanna verhoord en Samuël werd geboren (die naam betekent "God hoort"). In het evangelie lezen we dat Jezus zelf zegt: "Vraag en er zal je gegeven worden." Het antwoord op ons bidden mag anders zijn dan we hadden verwacht, het antwoord komt! Als we gebed verbinden met dienst, is de kracht immens. Jezus wil dat wij elkaar liefhebben en dienen en bij Paulus komt "dienst" in de gebiedende wijs te staan. In oecumenisch verband werken de diverse kerken meestal het gemakkelijkst samen als het om praktische zaken gaat. Samen bidden en samen vieren ligt vaak moeilijker. Maar er is toenadering gaande. Het spontane gebed in Pinkstergemeenten wordt ook elders ontdekt; omgekeerd gaan evangelicale christenen de klassieke gebedsteksten meer waarderen; de dialoog met de orthodoxen heeft dit respect over en weer bevorderd. Allen vertrouwen we immers op de kracht van het gebed. De verschillen die ons beletten samen te komen aan de tafel van de Heer – als we die verstaan en overstijgen, zal juist het gebed bijdragen aan onze dialoog en daarmee aan de eenheid.

Gebed

Heer, help ons, waarachtig één te zijn in ons gebed
voor de heelwording van onze wereld,
voor het overwinnen van de verdeeldheid in onze kerken en
voor het tegengaan van de verdeeldheid in onszelf.
Laat in ons geen twijfel bestaan
dat U ons hoort en ons zult antwoorden. In Jezus' naam.
Amen.

Leef in vrede met elkaar (1 Tess. 5:13b)

Jesaja 11: 6-13

Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam

Psalm 122

.....dat vrede heerst binnen je muren

1 Tessalonicenzen 5:(12a)13b-18

Leef in vrede met elkaar

Johannes 17:6-24

Laat hen allen één zijn

Voor de sjalom die alleen God kan geven mogen wij instrument zijn.

Vrede is zoals eenheid: een gave en roeping. Uit het diepste van zijn hart bad Jezus tot de Vader om vrede en eenheid.

Bij het eeuwfeest van deze Week van gebed voor de eenheid van de christenen past dankzegging voor de vele vruchten van het jarenlange bidden om eenheid. Vijandigheid en onbegrip maakten overal ter wereld plaats voor respect en vriendschap. De dialoog heeft bruggen gebouwd, bepaalde leerstellige verschillen zijn opgelost.

Ons past ook boete. Doordat we gescheiden zijn en conflicten hebben over leerstellige, morele of ethische zaken, zijn we geen getuigen van onze grootse roeping: tekenen te zijn van de eenheid en vrede die God vraagt.

Er is dus reden voor vreugde en voor verdriet. Het is tijd om onszelf opnieuw tot deze inzet voor eenheid te verplichten, om na te denken over wat het wil zeggen om onophoudelijk te bidden: in woord en daad, in het leven van onze kerken.

Gebed

Heer, maak ons één, één in onze woorden,
zodat onze gebeden samen opstijgen naar U;
één in ons verlangen en streven naar gerechtigheid;
één in liefde, U dienend door de minsten
van onze broeders en zusters te dienen;
één in ons verlangen naar uw Aangezicht.
Heer, maak ons één in U.
Amen.

Bijbeltekst

1 Tessalonicenzen 5:12a,13b-18 *De Nieuwe Bijbelvertaling*

¹² Wij vragen u, broeders en zusters ...¹³ ... Leef in vrede met elkaar. ¹⁴ Wij sporen u aan, broeders en zusters, iedereen die zijn dagelijks werk verwaarloost terecht te wijzen, de moedelozen hoop te geven, op te komen voor de zwakken, met iedereen geduld te hebben. ¹⁵ Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander. ¹⁶ Wees altijd verheugd, ¹⁷ bid onophoudelijk, ¹⁸ dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.

Week van Gebed van de Evangelische Alliantie

In het kader van de groeiende samenwerking volgt hieronder enige informatie omtrent de Week van gebed van de Evangelische Alliantie. Deze heeft in 2008 als thema 'Bidden met open handen'.

Bidden met open handen

Bidden en bezinnen gaan in de Week van Gebed hand in hand. Dit jaar aan de hand van het thema: *Bidden met open handen*. Handen die zich uitstrekken naar God: in dankgebed, lofprijs en aanbidding. En handen die zich uitstrekken naar de mensen om ons heen: in voorbede, maar ook praktisch! Hierbij laten we ons inspireren en leiden door de handen van Jezus. Aan het begin van het jaar willen we alles wat ons bezighoudt in Gods handen leggen. Hierbij staan we stil bij wat we in de bijbel leren over de handen van Jezus. Hierbij steken we in bij de biddende handen van Jezus. Daarna volgen we Jezus' helpende en dienende handen en besluiten met een bezinning op de aanwezigheid en zichtbaarheid van Jezus' handen in onze eigen leefwereld.

Informatie is te vinden op

www.weekvangebed.nl en www.nationalegebedsdag.nl

Gratis informatie- en bestelfolders van de Week van Gebed kunnen besteld worden bij de EA via het telefoonnummer 0343 524272 of op www.ea.nl