

De ander / de Ander verstaan in en rond Alkmaar

Feestweek van de oecumene 2018

'De ander / de Ander verstaan' is het thema van de feestweek van de oecumene 2018 in Alkmaar. U moet er even voor gaan zitten om het goed te begrijpen. Wilt u het echter in praktijk brengen dan hoeft u dat geen grote inspanning te kosten. Vaak zijn openheid en nieuwsgierigheid al ruimschoots voldoende.

De ander staat daarbij voor de medemens, met die wij samen in onze stad leven. De Ander, met een hoofdletter, staat voor God die al eeuwen in Alkmaar aanwezig is door het geloof van de bewoners en in de gebouwen die opgericht zijn, om Hem te eren.

U bent welkom om de activiteiten te bezoeken en kunt op bijna iedere dag te gast zijn in een andere kerk. Ook een bezoek aan een synagoge en een moskee staan op het programma. Daarbij komt u verschillende mensen tegen en komen op diverse manieren de ontmoetingen tot stand.

Alle activiteiten zijn zonder aanmelding vooraf vrij toegankelijk. Na afloop wordt vaak om een collecte gevraagd om de kosten te dekken. Kijk ook op de website alkmaarseraadvankerken.nl voor meer informatie.

De Week van de Oecumene wordt afgesloten met een gezamenlijke kerkdienst in de Grote Kerk, waarin iedereen welkom is. Deze viering is de bijdrage van de kerken aan het jubileumjaar 500 jaar Grote Kerk.

Activiteiten en programma vindt u op pagina 2 en verder in dit PDF-document.

De activiteiten tijdens de week zijn:

Maandag, 21 mei

15.30 uur Bezoek aan de synagoge

17.00 uur Concert in de Lutherse kerk

Dinsdag, 22 mei

19.30 uur Zangavond in de Remonstrantse kerk

Woensdag, 23 mei

14.30 uur Open kerk in de Blijde Mare

Donderdag, 24 mei

19.30 uur Lezing in de Doopsgezinde vermaning

Vrijdag, 25 mei

14.00 uur Middag met spel en zang in het Alkmaar Freedom House

20.15 uur Taizéviering in de Oudkatholieke kerk

Zaterdag, 26 mei

11.00 uur Bezoek aan de moskee

13.45 uur Filmmiddag in de Pius X

Zondag, 27 mei

11.00 uur Kerkdienst in de Grote Kerk

Voor meer details is er een flyer beschikbaar of de website alkmaarseraadvankerken.nl te raadplegen.

De voorbereidingsgroep wenst u een inspirerende week!

De feestweek van de oecumene wordt jaarlijks georganiseerd door de Alkmaarse raad van kerk om het werk van de verschillende kerken aan de samenleving bekend te maken en de samenwerking tussen de kerken in Alkmaar te bevorderen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de Alkmaarse Raad van kerken, mw. Ria de Rijke, tel. / e-mail

Het programma in detail:

Maandag, 21 mei

15.30 uur

“Iets ontdekken wat je nog niet goed kent”. – Een rondleiding van een uur in de synagoge.
Hofstraat 15, 1811 EV Alkmaar

17.00 uur

Concert van de Lay Clerks (mannen) van het St Mary's Cathedral Choir Sydney
Pieter van Dijk bespeelt het orgel. Na afloop een hapje en een drankje.
Lutherse kerk, Oudegracht 187, 1511 CD Alkmaar

Dinsdag, 22 mei

19.30 uur

Zangavond – Samen zingen schept een bijzondere verbondenheid. Daarom zingen wij met elkaar bekende en minder bekende kerkelijke liederen uit verschillende tradities. De avond staat onder leiding van Christiaan Winter.
Remonstrantse Kerk, Fnidsen 33, 1811 ND Alkmaar

Woensdag, 23 mei

14.30 uur

Open kerk in de Blijde Mare – In het kerkcentrum 'De Blijde Mare' zijn drie kerkgenootschappen thuis. Op woensdag organiseren zij samen een middag met dans, muziek, bezinning en nog veel meer.
Kerkcentrum 'De Blijde Mare', Kajakstraat 60, 1826 DN Alkmaar-Noord, dichtbij het winkelcentrum 'De Mare'.

Donderdag, 24 mei

19.30 uur

Twee Alkmaarse martelaren ten tijde van de reformatie. – Een lezing van Jurjen Vis: Mijn verhaal gaat over twee Alkmaarse martelaren omstreeks 1570: Willem Wouters van Bueren en de pastoor van de grote kerk: Eilard Dirksz van Waterland. Willem was doopsgezind en weigerde terug te keren tot de katholieke kerk. Hij belandde op de brandstapel of werd onthoofd. Eilard was een gewillig medewerker van de inquisitie. Hij had met zijn onderduik tijdens het beleg in 1573 de verdenking op zich geladen dat hij Spaansgezind was en rustig het keren van de kansen afwachtte. Willem werd vergeten, Eilard niet. Zijn portret kreeg onlangs een ereplaats in de Grote Kerk en nog altijd wordt gepraat over zijn zalig en zelfs heiligverklaring. Wat is een martelaar, wat is een heilige?
Mennozaal van de Doopsgezinde Gemeente, Koningsweg 12, 1811 LE Alkmaar

Vrijdag, 25 mei

14.00 - 16.30 uur

Alkmaar Freedom House – Elke middag is er gelegenheid voor nieuwe Nederlanders om taal te oefenen in Alkmaar Freedom House. Ter gelegenheid van de Feestweek van de Oecumene wordt u van harte uitgenodigd om op vrijdag uw favoriete Nederlandse bordspel of kaartspel mee te nemen en met vluchtelingen uw spel te spelen terwijl u met elkaar de Nederlandse taal oefent. Om 15.00 uur drinken we koffie en thee met wat lekkers met elkaar.

Om 16.00 uur zingen we een half uur Nederlandse liedjes met elkaar.
Vijheidskerk, Hobbemalaan 2, 1516 GD Alkmaar

20.15 uur

Taizé-viering – Op vrijdag avond kunt u een meditatieve viering bezoeken, die geïnspireerd is door de liturgie en de liederen uit Taizé.

Oud-Katholieke kerk, Nassaulaan 43, 1815 GJ Alkmaar

Zaterdag, 26 mei

11.00 uur

“Iets ontdekken wat je nog niet goed kent”. – Bezoek aan de Haci Bayram Moskee.

mr. P.J. Troelstrakade 42, 1814 TB Alkmaar

13.45 uur

Filmmiddag in de Pius X, – 'Loving', een waargebeurd liefdesverhaal over een witte man en een afro-amerikaanse vrouw. 'Loving' vertelt het waargebeurde verhaal over de moed en vastberadenheid van Richard en Mildred Loving, een witte man en een Afro-Amerikaanse vrouw uit de staat Virginia die verliefd werden en in 1958 trouwden. Na hun huwelijk heeft het echtpaar jaren lang moeten vechten voor het recht om samen als een familie in hun geboortestad te mogen wonen. Hun rechtszaak, Loving v. Virginia, werd helemaal tot aan het Amerikaanse Hoogerechtshof uitgevochten.

H. Pius X kerk, Blanckerhofweg 15, 1816 HG Alkmaar

Zondag, 27 mei

Oecumenische viering in de Grote Sint Laurenskerk te Alkmaar

Zondag 27 mei, de zondag na Pinksteren, is de jaarlijkse oecumenische kerkdienst van de Alkmaarse Raad van Kerken. Deze viering is de afsluiting van de Feestweek van de Oecumene.

Het thema is: De ontmoeting met de ander.

Voorgangers zijn:

Louise Pondman, Doopsgezind predikant,

Henk van der Wal, voorganger van het Apostolisch Genootschap

Tijdens de dienst zingt een projectkoor o.l.v. Hans Zwart

De organist is: Pieter van Dijk

Er is ook een kinderkerk.